

Gelukkig hij, die acht geeft op de arme en ellendige,
ten dage des onheils zal de Heer hem redden.

Ps. XI, 2.



ZALIG AANDENKEN

van Mijnheer

GEORGES DE BISSCHOP

echtgenoot van Mevrouw

CAMILLA PETRUS

geboren te Erwetegem, de 16 Mei 1892 en aldaar
godvruchtig overleden, de 30 Januari 1954,
gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden
en de Apostolische Zegen « In Articulo Mortis »

**Hij was lid van de Confrerie der H. Barbara, en
van 't Gilde van 't Allerheiligste Sacrament.**

Een edel hart, een helder verstand, een diepe gods-
dienstigheid, alsook een dienstvaardigheid zonder
palen, zijn de rijke gaven waarmee de duurzame over-
ledene zijn leven voor God en de evenmens heeft
verdienselijk gemaakt

Hoe dikwijls zijn geburen en verwonende dorpsge-
noten zijn hulp bij dag en nacht niet komen vragen en
nooit heeft hij hen ongeholpen terug gezonden. Om zijn
goedheid, rechtschapenheid en menslievendheid heeft
de Heer hem in genade ontvangen.

Teerbemide echtgenote droog uw bittere tranen en
blik op tot God ten Hemel, Hij zal 't kruis, dat u zo zeer
neerslaat helpen dragen en verdienstelijk maken. Ik
dank u voor al de liefde die gij mij hebt toegedragen
en de hulp die gij mij in mijn lijden hebt verleend,
ik blijf steeds met u verenigd en verwacht u in de
Hemel.

R.

I.

P.

Drukk. Melckebeke, Hoogstraat, Zottegem

Mevrouw Georges DE BISSCHOP ;
De familiën DE BISSCHOP, VAN DER BECKEN, PETRUS,
BEERENS,

danken U van harte voor de bliken van
christelijke deelneming en gebeden