

« Moeders » gaan... maar sterven niet.
Zolang men moeders kinderen ziet
zolang zal « Moeder » leven.

De Heer heeft beslist dat haar levenstaak was volbracht en riep haar in Zijn heerlijkheid bij Zich. Gij die haar gekend en bemind hebt, gedenken we biddend en dankbaar

MEVROUW

Maria Catharina DE BISSCHOP

echtgenote van de Heer **JAN DE DEKEN**

geboren te Berchem-Vl. op 10 november 1908 en vroom in de Heer ontslapen in het O.L. Vr. hospitaal te Oudenaarde, op 6 november 1979. Zij was ertoe voorbereid door de HH. Sakramenten der Zieken en ontving de Pauselijke Zegen.

Lid van de Vrouwengilde, Bejaardenbond en Bond van Grote Gezinnen.

Het schoonst op deze wereld, het heiligst bezit voor elke mens hier in dit leven is MOEDER. Het is dan ook niet te verwonderen, dat echtgenoot en kinderen rond zulk een moeder alles in het werk stellen om haar te behouden.

Het bang vermoeden echter van de laatste week is een werkelijkheid geworden en wie had durven voorspellen op de kermisdagen dat onze overledene op de dag van haar verjaren reeds zou worden begraven...

Met gerust gemoed mag worden gezegd : wij hebben voor moeder alles gedaan, wat we ook maar konden. « Moeders gaan... maar sterven niet » — moge zij althans voortleven in de dankbaarheid van ons hart en in de vroomheid van ons gebed. Haar levensbeeld blijft voor ons getekend als een moeder van geloof en kristelijke traditie, van huis meegekregen en ook verder doorgegeven. Met grote eerbied en liefde scharen wij ons rond haar, omdat wij waarderen wat al zorgen, kommer en moeilijkheden

zij gedragen heeft voor het kinderrijk kroost en zieke moeder in tijden die veel lastiger waren dan nu. God alleen weet hoe zij het deed, wat zij doorstond en hoeveel liefde en toewijding zij heeft opgebracht.

Het was dan ook troostend voor haar, vooral in die laatste levensjaren — waarin zij beproefd werd met ziekte en lijden en bovendien als gevolg met halve blindheid geslagen — voortdurend te worden bijgestaan door begrijpende man en zorgende kinderen met het meeste geduld en toegewijde liefde.

Mijn in-goede man, blij dat u er was ; trouw stond gij steeds aan mijn zijde doorheen goede en kwade dagen, in ziekte en gezondheid, in armoede en betere tijden. Graag was ik nog enkele jaren gebleven aan uw zijde... dank vooral om uw trouw en liefde doorheen ons samenzijn.

Mijn lieve kinderen en kleinkinderen, u waart mijn vreugde ! Dank om uw genegenheid en lieve attenties ; uw voortdurende overkomst maakte ons leven aangenaam. Schaart u stevig rond vader. Moge God hem zijn opoffering en toewijding aan mij duizendmaal lonen en hem toekomstig geluk in ons opnieuw-samenzijn bezorgen. God zegene en beware u allen.

Beste familieleden, geburen en kennissen : ik dank u voor al die jaren eensgezindheid en vriendschap ; voor de hulp en opbeuring die we elkaar hebben aangebracht. Blijven we elkaar gedenken in het gebed.

Wil ook mijn dank betuigen aan de dokter, verpleegsters van het Wit-Gele Kruis en de zusters met verplegend personeel. Zij hebben hun best gedaan maar God wikt en beschikt ons leven.

Dat engelen mij ten paradijze geleiden.

Moge ik rusten in vrede.

De families DE DEKEN en DE BISSCHOP,

danken U voor de blijken van genegenheid en kristelijk medeleven.