

Mijn krachten hebben mij verlaten. Gij, o Heer, mijn God,
licht mijner ziel, verlaat mij niet, want het wordt avond en de
dag mijns levens is ten einde.



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

Mevrouw

Maria-Theresia DE BISSCHOP

Weduwe van

Mijnheer Karel Van Buggenhout

Lid van verscheidene godvruchtige Genootschappen,
geboren te Asse, de 11 Juli 1867 en godvruchtig in den Heer
ontslapen te Schepdaal, de 20 Juli 1953, voorzien van de HH.
Sacramenten der Stervenden.

En toch, het is een goede dood die zo zacht de poort van de
hemel opent, waar beloond worden die in zorgzame liefde door
het leven gaan, in liefde voor hun geloof, liefde voor hun kin-
deren en in zorg voor het gehele gezin.

Daar zij God altijd gediend heeft, bedroefde zij zich niet,
maar met vreugde en volle betrouwen op God, is zij gestorven.

Zij was een echt kristelijke moeder. Haar leven was eenvoudig
en stil, maar groot en schoon door godsdienst en plichtbetrach-
ting. Het heengaan van zulk een teerbemide moeder brengt
rouw in het hart van hare kinderen.

Bemide kinderen, schoonkinderen, kleinkinderen en bloed-
verwanten bemint boven alles God uw Schepper en Rechter,
uw oneindig Loon in de gelukkige eeuwigheid. Bemint ook
elkander met een trouwe liefde waarin ik u ben voorgegaan.

De plechtige lijkdienst gevolgd van de teraardbestelling heeft
plaats gehad in de parochiale kerk van Sint-Uirix-Kapelle, op
Donderdag 23 Juli 1953, om 10 uur.

Een tweede dienst op Donderdag 30 Juli 1953, om 10 uur, in
de parochiekerk van St-Rumoldus te Schepdaal.

De Dertigsten zullen later aangekondigd worden.

A. Pappaert, Koster, Schepdaal. — Druk. Cornelis.

Mijnheer en Mevrouw Willem VAN BUGGENHOUT -
DE MAESENEER, hun zoon en schoondochter ;
Mijnheer en Mevrouw Jozef VAN BUGGENHOUT -
VAN DER BEKEN ;
Mijnheer en Mevrouw Adolf WELLEMAN - VAN
BUGGENHOUT en kinderen ;
De familiën VAN BUGGENHOUT en DE BISSCHOP,

diep getroffen door Uw talrijke blijken van
kristelijke deelneming in de grote droefheid
die hun trof, danken U ontroerd.