

Verheugt u, gij die mij bemint,
't en is geen sterven, neen, 't is 't Leven dat begint.
(G. G.)



BID VOOR DE ZIELERUST

van Mevrouw

MARIE DE BISSCHOP

Weduwe van Mijnheer

EDMOND GHYSSENS

Lid van de Bond van het H. Hart en van
verschillende andere confrerieën.

Geboren te Teralfene, op 20 Maart 1869 en god-
vruchtig overleden te Aalst, op 3 Januari 1955.

Voorzien van de laatste H. H. Sacramenten
en de Pauselijke Zegen.

Ze bezat wijsheid, goedheid en geduld. Boven al
die heerlijke deugden die meer waarde hebben dan
al de schatten der wereld, schitterden haar vroom
geloof, haar christelijk leven, en haar rotsvast be-
trouwen op Gods Vaderlijke Voorzienigheid.

« Moeder » was ze, in de ware zin van 't woord.
Ze was ten volle bewust van haar grote verant-
woordelijkheid als « Moeder ». Met al haar krach-
ten heeft ze zich gewijd aan haar gezin. Ze was zo
huiselijk en zo zachtmoedig en drukte op al haar
bezigheden de stempel van haar goedheid en haar
liefde.

Geliefde kinderen, God gaf me vele jaren. Ik heb
Hem trouw gediend, mijn geloof beleden. Volko-
men voorbereid en gerust ga ik tot Hem. Ik dank
u voor de warme en grote liefde, voor de goede
zorgen, mij zonder meten betoond. Mijn wensen
voorkwaamt ge. God zal er U blijven voor zeg-
nen. Scheiden doet pijn, doch troost U, mijn geest
zal steeds met U zijn.

Geliefde kleinkinderen, zuster, dierbare familie-
leden, de banden des bloeds waren bij ons heilige

banden, steeds hebben wij liefdevolle betrekkingen
onderhouden. Laat die schone gewoonten niet
verloren gaan. Blijft in eendracht verenigd en
bidden we voor elkaar. Vaart allen wel.

H. Hart van Jezus wees mijn heil.

Zoet Hart van Maria wees mijne zaligheid.



Dit vrome aandenken
zegge U tevens onze
dank voor uwe bliken
van christelijke en in-
nigende deelneming.

Mijnheer Louis GHYSSENS,
Mijnheer en Mevrouw Benoit ROS-
SIGNOL-GHYSSENS en kinderen,
Mevrouw Wed. Florence MUYLAERT-
GHYSSENS,
De familiën DE BISSCHOP, GHYSSENS
en VAN DEN STEENE.

.....
H. Devillé, koster, H. Hart, Aalst.