

De mens weet vandage niet, wat morgen hem zal brengen.

Noch hoe, noch waar de felle dood hem in de weg zal springen [Gezelle]



BID VOOR DE ZIEL VAN  
DE HEER

*Victor De Bisschop*

echtgenoot van Mevrouw  
MARIA DE SCHRIJVER

Geboren te Liedekerke op 28 september 1894 en  
godvruchtig overleden in de O. L. Vrouwkliniek  
te Aalst op 19 april 1968

gesterkt door de H. Sakramenten der stervenden

«Een brave man was hij  
en in geen doeken en lag zijn hart...  
maar op blote hand te zoeken  
en op zijn tong die altijd waarheid sprak»

Die woorden van onze vlaamse priester-dichter zeggen ons in korte woorden wie Victor was : een man van zijn woord, voor wie neen, neen en ja, ja was.

Als echtgenoot en vader heeft hij gewerkt en gezorgd voor zijn gezin zolang zijn krachten het hem toelieten. In dankbaarheid zullen vrouw en kinderen steeds aan hem denken.

Bij vrienden en kennissen was hij de graaggeziene figuur die met kalmte en doorzicht een oplossing kon geven, een bemoedigend woord kon spreken; die zijn eigen lichamelijke lasten kon vergeten om anderen op te beuren.

Onverwachts ging hij heen van ons; laten wij de Heer bidden dat hij het hemels geluk moge binnengaan.

Beste echtgenote, kinderen en kleinkinderen, troost U : de slag is hard, maar stelt uw vertrouwen op God. Hij zal U sterken in de beproeving. Hebt allen dank voor uw liefde en genegenheid. Gedenk mij dagelijks in uw gebeden. Ook gij, familieleden, vrienden en kennissen, bidt voor mij, wij zien elkaar terug in het hiernamaals.

Gegroet, o Kruis, gij enige hoop. (500 d. afl.)

De families :

DE BISSCHOP,  
VAN DROOGENBROECK,  
DE SCHRIJVER en  
DEKEYSER

danken voor uw gebeden en  
medevoelen in hun rouw.

Begraaf. Depoorter Denderleeuw