



BLIJVEND AANDENKEN AAN

MEVROUW

Bertha DE BLANDER

weduwe van de Heer
Eduard VAN DEN EYNDE

Geboren te Voorde op 21 december 1903 en
godvruchtig overleden in het Onze-Lieve-
Vrouwziekenhuis te Geraardsbergen op
21 november 1995, gesterkt door het
H. Sakrament der zieken.

De families:

DE BLANDER, VAN DEN EYNDE,
NECKEBROECK, VAN DER MAELEN
en DE DECKER danken U voor de
blijken van deelneming in hun rouw.

*Zoals ze geleefd heeft,
in alle eenvoud en stilte,
zo is ze ook heengegaan,
in enkele dagen,
als een ademtocht.*

*De kleine, alledaagse dingen
vormden de bouwstenen van dit leven.
Voor haar gezin
heeft ze gezorgd en gebeden.
Voor haar man was ze
weldaad en geborgenheid.
Haar handen hebben gewroet en gewerkt.
Later was haar beweeglijkheid
moeilijk geworden.*

*Haar sterk karakter,
haar groot geloof
en een blijvend vertrouwen
in Gods goedheid
waren haar draagkracht
in goede, en meer nog
in moeilijke dagen,
de ene dag wat beter dan de andere.*

*Wij danken U, God,
voor Bertha
die ons zo dierbaar blijft.*

Zandbergen, 25 november 1995.

Begraf. Van den Driessche (054) 41 25 50

db druk Geraardsbergen (054) 41 33 62