

Wie zijn taak als mens vervulde in dit leven,
hem zal God zijn vriendschap en zijn liefde
geven.

VROOM EN DANKBAAR

GEDENKEN WIJ :

DE HEER

Hubert,

Marcel DE BLANDER

zoon van wijlen

Remi en Celine DE PREZ

geboren te Sint-Maria-Lierde
op 2 augustus 1925 en godvruchtig overleden
in het A.Z. Sint-Elisabeth te Zottegem
op 9 juni 1991,
gezalfd met de H. Olie « in extremis ».

†

De families DE BLANDER en DE PREZ,

danken U voor de blijken
van christelijk medeleven
en voor uw gelovig gebed.

Druk. A. De Borre - Mincke - (055) 42 20 91
Begrav. Haustraete-Ritserveldt - (054) 50 10 59

Een graag geziene man heeft ons verlaten.
Rustig en kalm, maar vol stille goedheid, zo
ging hij vreedevol om met zijn familie en
benaderde hij al wie met hem contact zocht.
Na vele jaren van hard werk in de hoogovens
heeft hij hier op aarde niet lang van zijn wel-
verdiende rust kunnen genieten. God schenke
hem nu de hemelse rust, als eeuwige beloning
voor zijn goedheid en zijn werk. Voor hem
mag immers het woord van Christus in vervul-
ling gaan : « Zalig de zachtmoedigen, want
zij zullen het land bezitten » (Mt. 5, 5). Hierin
vinden wij troost bij dit vroegtijdig overlijden
van een goede broer en vriend.

Mijn dierbare zusters, dank voor de vele
vriendschap en steun die ik steeds bij u heb
mogen ontvangen, en die ik bijzonder heb
gewaardeerd naar het einde van mijn leven
toe. Het moge U goed gaan, met Gods zegen.

« Gij zijt voorbij, maar duurt
met zoveel sporen in ons hart,
in onze herinnering,
nu wij U plots, maar niet geheel verloren.
Want alles wat een elk van U ontving
aan liefde en vertederung
blijft eenieder onverwoestbaar toebehoren ».

(Anton Van Wilderode).