

*"Ik sterf niet, ik treed binnen in het leven."*

*Teresa Van Lisieux*



Dit aandenken weze een uitnodiging tot gebed voor de ziel van

MEVROUW

## **Anna DE BLEECKER**

**weduwe van de Heer Richard VANLIERDE,**

geboren te Nederbrakel op 3 oktober 1901  
en zachtjes overleden in het  
Onze-Lieve-Vrouweziekenhuis te  
Oudenaarde, op 21 juli 1993.

**De familie dankt u voor uw aanwezigheid  
en uw gebed.**

Namis: op zaterdag 14 augustus 1993  
om 17 uur in de kapel van het rustoord  
"Najaarszon" te Brakel.

Leven  
is weven;  
sterven  
is aan God zijn stuk afgeven.

---

*Sterven doe je niet ineens  
maar af en toe een beetje  
en alle beetje die je stierf,  
't is vreemd, maar die vergeet je,  
het is je dikwijls zelfs ontgaan  
je zegt "ik ben wat moe"  
maar op een keer dan ben je aan  
je laatste beetje toe.*

*Toon HERMANS*