

Nu rusten ze, uw vaderhanden
die voor ons werden gewijd.
Uw werk overstijgt de aardse landen
en reikt tot in de eeuwigheid.



Tot zalig aandenken aan
DE HEER

Daniël DE BLEECKER

echtgenoot van Mevrouw Palmyre D'HOND.

Geboren te Mater op 10 januari 1909
en naar de Heer en Vader van het leven opgegaan
op 11 mei 1991 in het Onze-Lieve-Vrouwe Hospitaal
te Oudenaarde, gesterkt door de ziekenzalving
en de Pauselijke Zegen.
Oudstrijder 1940 - 1945.
Lid van de Confrerie van de H. Amelberga.

Als een forse eik die zijn kruin verheft boven
het landschap, zo hebben wij Daniël gekend,
sterk en stoer van lichaamsbouw, maar zacht en
dankbaar van hart. Een heel stuk van zijn leven
heeft hij gericht naar de seizoenen van het
mesten en het ploegen, zaaien en maaien,
slachten en oogsten, van de groei en de bloei van
gewassen en veldvruchten. Maar hij heeft ook
geleefd als een zorgzame echtgenoot die onze
bewondering verdient voor de manier waarop hij
jarenlang zijn krank geworden echtgenote heeft
bijgestaan, als een werkzame man die het brood
in liefde voor zijn gezin heeft gebroken. De
laatste dagen van zijn ziekte waren de voorbode
van het nakende levenseinde dat thans zijn ver-
vulling krijgt bij de Heer.

Mijn dierbare echtgenote, samen hebben wij ge-
werkt aan onze eigen vervolmaking, aan de
opbouw van ons gezin en aan de hulpverlening
voor onze medemensen. Ik dank u ervoor. Moge
gij u optrekken aan de goddelijke belofte: als
ons aardse huis, ons lichaam afgebroken wordt,
heeft Jezus al een plaats bereid in Zijn Huis
om daar voorgoed te wonen.

Dierbare kinderen, kleinkinderen en achterklein-
kind, uw vader stierf gerust, overtuigd dat zijn
beeld onuitwisbaar in uw geest geprent blijft als
een toonbeeld van werkkraft en ondernemings-
geest. Heb dank voor alles wat gij voor mij deedt
en verder voor moeder zult blijven doen. Bewaar
mijn aandenken in liefde en godsvrucht.

Dierbare familie en vrienden; ik dank u te weten
dat ik in uw gedachtenis en gebeden zal blijven
leven.

De namis wordt opgedragen op donderdag 20 juni
te 8 u. in het klooster.

De families

DE BLEECKER, MESSIAEN,
D'HOND, VAN DE WALLE,

danken U voor uw medeleven en gebed.

Drukk. Hans Maginet, Ten Ede 117 - Zottegem
Rouwleiding bvba « RAOUL », Brakel