

*Hoelang de nacht ook duurt,
Hij duurt maar tot morgen*



Tot Zalige gedachtenis aan

MEVROUW

ELZA DE BLEECKER

echtgenote van de Heer Leon VAN DE MERGEL
Geboren te Mater op 22 februari 1922 en schielijk
overleden in het Onze-Lieve-Vrouw Ziekenhuis
te Oudenaarde op 19 mei 1990.

Zij was bestuurslid van de KVLV Nederbrakel

't En is van U hiernederwaard,
geschilderd of geschreven
mij, moederken, geen beeltenis,
geen beeld van U gebleven.

Geen tekening, geen lichtdrukmaal,
geen beitelwerk van steene,
't en zij dat beeld in mij, dat gij
gelaten hebt, alleene.

O moge ik, U onweerdig, nooit
die beeltenis bederven,
maar eerzaam laat ze leven in
mij, eerzaam in mij sterven.

Met deze woorden heeft priester-dichter
Guido Gezelle weergegeven wat men niet kan
zeggen: "moeder verliezen".

Het onverwacht wegplukken van onze levenslustige
moeder, vol van gediensdigheid, is voor ons
moeilijk aanvaardbaar, evenmin zoals zij de pijn-
lijke momenten heeft kunnen dragen in haar
laatste levensdagen.

Haar dierbare echtgenoot, kinderen en kleinkin-
deren, de vrienden en kennissen, de boerderij,
haar bloemen... zij droeg het in haar hart. Niet-
tegenstaande haar vele plannen, heeft de Heer het
anders geschikt.

Spijts U te moeten missen in de toekomst, blij-
ven wij U dankbaar voor al het goede en de steun
die wij bij U hebben mogen vinden. Hoe hard dit
afscheid ook moge wezen, zullen wij van U, de
goede herinneringen blijven bewaren.

De familie

VAN DE MERGEL - DE BLEECKER
PROVOST - NEYT dankt U zeer hartelijk voor
Uw aanwezigheid, Uw medeleven en Uw gebed.

Rouwcenter pvba Funeralia, Noordlaan 81 - Zwalm - 055/49.93.54
Drukkerij Van Overmeire - Horebeke - Tel. 055/45.60.87