



Ter Zaliger Gedachtenis
van

Mevrouw Justine DE BLEECKER

echtgenote van

Mijnheer Henri De Weerd,†

geboren te Eename, de 10 Februari 1865, en aldaar in de stichtenste gevoelens, kalm en zacht in Jezus' liefde ontslapen, de 22 Mei 1949, door de HH. Rechten gesterkt.

Lid van de Confrerie van de H. Barbara.

Bij Vaders en Moeders gouden- en diamanten huwelijksjubileum, hebben wij den Heer geloofd en gedankt om het geluk, beiden zo lang in ons midden te mogen bewaren. Nu de Heer onze geliefde Moeder tot Zich heeft geroepen - Zijn H. Wil geschiede - loven en danken wij Hem nog, om een goede en voorbeeldige Moeder te hebben gehad.

Zo er een offerleven bestaat, dan zal wel dit zijn van deze vrome Moeder. Waar goed te doen was, vond men haar. De talrijke zieken en stervenden, die zij dagen en nachten bijgestaan heeft; de vele behoeftigen, die zij geholpen heeft, getuigen van haar onverpoosden ijver en toewijding. Zij vergat zo gaarne haar eigen zelve om enkel aan anderen te denken. Jezus heeft haar thans tot Hem genomen, om haar te belonen voor haar verdienstelijk leven.

Zij was een trouwe dienaar van Maria. Het "Wees gegroet", op de lippen, is zij gestorven, gedurende het gezamenlijk bidden van den Rozenkrans, door haar kinderen en naastbestaanden, verenigd rond haar sterfbed. Onder Maria's bescherming, is zij tot Jezus gegaan.

Duurbare Echtgenoot, met wien ik meer dan zestig jaren verenigd ben geweest, troost U, en blijf steeds opgeruimd, zoals Gij het altijd geweest zijt; onze scheiding zal niet van langen duur zijn.

Lieve Kinderen en Kleinkinderen, tot weerziens in den Hemel. Hebt dank voor al uw goede zorgen.

Blijft elkander genegen. Weest de troost van uw braven vader. Leeft zo dat gij gelijk uw moeder, zonder vrees het uur van uw dood kunt zien naderen. Bidt voor mij! Ook Gij, mijn genegen Bloedverwanten, en Gij allen aan wien ik meen enig goed te hebben gedaan, gedenkt mij in uwe gebeden.

O. L. Vrouw van Kerselare, wees mijn toelucht!

Mijnheer Henri De Weerd, *haar echtgenoot:*
Mijnheer en Mevrouw François Vander Haeghen-De Weerd, weduwe in eerste huwelijk van Mijnheer Aimé Dubois, kinderen en kleinkinderen;
Mijnheer en Mevrouw Hercule De Meuleneire-De Weerd, kinderen en kleinkinderen;
Mijnheer Jérôme Van Overmeiren-De Weerd, kinderen en kleinkinderen;
Mijnheer en Mevrouw René De Weerd-De Geyter en kinderen;
Mijnheer en Mevrouw Maurice Truyen-De Weerd, kinderen en kleinkind;
Mevrouw Weduwe Sylvain Engels-De Weerd en kinderen, *haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen;*
De familiën De Bleeker, De Weerd, Vander Beken en Branswyck.

Gevoelig aan uw blijf van deelneming in hun pijnlijken rouw, bieden Ued. hun innigen dank.

Eename — Em. Vander Stuyft-Taverniers