

Tot U, Heer, neem ik mijn toevlucht,
stel mij toch nimmer teleur. (Ps. 71,1-2)

†

Tot vroom aandenken aan

DE HEER

Albert DE BLEECKERE

echtgenoot van Mevrouw

Anna DE MEULEMEESTER

geboren te Oudenaarde op 23 oktober 1915
en vredig thuis ontslapen op 5 november 1994.
Gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

Ere-Sergeant-Majoor bij de Stedelijke Brandweer
en bestuurslid van de Vriendenkring Ere-Brandweer.
Lid van de Confrerie van O.-L.-Vrouw van Halle.

Burgerlijke Medaille van 1e en 2e Klasse.

Gouden Medaille van de Orde van Leopold II.

—

Anna DE MEULEMEESTER,

De families

DE BLEECKERE, DE MEULEMEESTER,

DELCOIGNE en AUDOOREN,

danken U voor uw gebeden
en uw kristelijke deelneming.

Heer, Goede God,
wij bidden U voor Albert.
Hij was met ons op aarde
in goede en kwade dagen,
in ziekte en gezondheid,
in hoopvol uitzien naar de toekomst.
Hij is van ons heengegaan.
Wij vragen U, Heer God,
geef ons licht en kracht,
dat wij ervaren
dat Gij een God van leven
en van vreugde zijt ;
wij danken U,
dat wij mochten bewust worden
dat ook het lijden
een weg kan zijn naar het Mysterie,
door Jezus, Uw Zoon,
die met ons mens is geworden,
en het ons heeft voorgedaan
gans zijn leven,
tot op het kruis toe
naar de verrijzenis ten eeuwig leven.
Amen.

Begraaf. L. Allegaert, Burgscheldestraat 2, Oudenaarde
Druk. De Moor-Landrieu, Sint-Lievens-Houtem