



Bewaar trouw in uw aandenken

Mevrouw

ANNA DE BLEECKERE

weduwe van de Heer

JULES COUSAERT

geboren te Volkegem op 3 juni 1914 en godvruchtig overleden te Oudenaarde, O. L. V.-Hospitaal, op 29 januari 1977, gesterkt door de sacramenten der zieken.

Lid van de Confrerie van de H. Barbara, van het KVLV en de Bond voor Gepensioneerden.

Moeder, van wie we zoveel hielden, is niet meer. Ons hart is vervuld van droefheid bij haar vrij onverwacht en vluchtig heengaan.

Toch vinden we troost en opbeuring in de herinnering aan haar leven ten dienste van vader en de grote bekommernis voor haar gezin.

Ze wilde iedereen gelukkig zien, maar zelf vond ze geen geluk sedert het overlijden van haar echtgenoot. Ze treurde en verlangde bij hem voor eeuwig gelukkig te zijn.

Nu is ze van ons weggenomen, en gelijk bij iedere moeder is haar heengaan te vroeg gekomen. Over de dood heen blijft echter de verbondenheid, die we als gelovigen weten

te bestaan. Het is in die zekerheid dat we ons kunnen verzoenen met Gods raadsbesluit.

Mijn kinderen, ik kan u niet genoeg danken voor uw toewijding van iedere dag. Ik was zo onrustig en wilde altijd bij u zijn. Gij hebt mij omringd met de schoonste gave van u zelf: uw kinderlijke liefde. Niets was voor u teveel. Laat mij bij u verder leven in het goede dat gij doet en in uw gebed voor mijn zielerust.

Dierbare familie, ik dank u voor alles wat ge in het leven voor mij geweest zijt. Moge de goede God het u lonen. Blijf me in uw gebed gedenken, dan blijven wij over de dood heen met elkaar verbonden in de Heer.

Heer, geef haar de eeuwige rust!

—

Dhr en mw Jacques Van Wambeke-Cousaert,
dhr en mw Arthur De Milde-Cousaert en zoon-
tje Ronny;

de families De Bleeckere, Cousaert, De Meue
en Simoens

danken U voor uw aanwezigheid
en kristelijk medeleven.

—

Drukk. Hollaert, Eke - tel. (091) 85 40 75