

De caritas is niet bezorgd om haar eigen, maar denkt steeds aan de anderen. St. Paulus

In vroom aandenken

†

BID VOOR DE ZIELERUST

van de Heer

Camiel, Leon DE BLEECKERE

echtgenoot van Mevrouw
Germaine DE WEER

geboren te Edclare op 14 april 1892
en godvruchtig in de Heer ontslapen op
19 december 1961,
gesterkt door de HH. Sacramenten.

Hij was lid van de Confrerie van het H. Sacrament
en St. Amandus.

In het najaar heeft de Heer zijn tuin bezocht en hij vond er nog een heerlijke bloem. Een man met een edel hart. Een man die geleefd heeft voor anderen, zijn echtgenote, zijn kinderen, zijn vrienden.

De dood greep hier plotseling naar een sterk leven, mooi en rijk aan opoffering, edelmoedigheid en zelfvergetenheid, zonder uiterlijk vertoon, in dienst van God en de evenmens.

Zijn eerlijke en blijmoedige aard, de hartelijkheid en zorgzaamheid voor de zijnen, zijn liefde voor geloof en kerk en zijn erbid voor de priester zullen allen in hem eren die hem hebben gekend.

Waarom dan treuren bij deze dood? Zeker, het gemis van dit offerleven is pijnlijk voor ons, maar de zekerheid dat God dit leven zal kronen en lonen, biedt zoveel troost.

Vurig werd er gebeden: „Heer, laat hem nog een tijdlang bij ons blijven,, maar God sprak: „Kom bij mij, uw kroon ligt gereed,,. Toen hebben wij met hemzelf gebeden: „Heer Uw wil geschiede, wat Gij doet is goed,,.

Wij danken U Heer, omdat Gij ons een vader hebt gegeven, immer zacht, immer goed en immer bekommerd om moeder en ons.

Wij danken U Heer, omdat het ons gegeven is onze vader te waarderen, die door woord en levend voorbeeld, ons de ware levensweg heeft getoond.

Wij danken, U, Heer, omdat Gij aan onze lieve vader een zachte dood hebt geschonken, gelouterd en geheiligd door zijn lijden.

Wij bidden U, Heer, met volle vertrouwen: geef vader de zalige rust in uw rijke hemel.

Beste echtgenote ik dank U om de gelukkige dagen, die gij mij met zoveel liefde hebt gegeven, om uw zelfvergeten toewijding en vroom geloof.

Mijn lieve kinderen, ik kan U alleen vragen vaders voorbeeld te volgen.

Ik heb gemeend te doen wat God mij heeft gevraagd, en ik ben er goed mee gevaren. Denk nog veel aan mij in uw dagelijkse gebeden.

Mijn dierbare familie vaartwel en tot wederziens hierboven.

Mevrouw Camiel De Bleeckere-De Weer,

Mijnheer en Mevrouw Henri De Bleeckere-De Pourc
en kinderen,

Mijnheer en Mevrouw Ghislain Commère-De Bleec-
kere en kinderen,

Mijnheer en Mevrouw Michel De Bleeckere-Tahon,

De familiën De Bleeckere,
Vandenabeele,
De Weer,
De Puers,

zijn zeer erkentelijk om uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

Uitg. A. Commère St.-Martens-Lierde.