

"Gelukkig zijt gij, Maria, omdat ge diep hebt geloofd.."



Bid voor de ziel

van Mijnheer

FRANS DE BLEEKER

echtgenoot van Mevrouw

MARIE LISON

geboren te St Maria-Horebeke op 20 December 1870 en Godvruchtig overleden te Elst op 29 November 1950 Versterkt door de laatste H. H. Sacramenten.

Lid van de Confrerie van den H. Franciscus, van het H. Hart, van het H. Sacrament en de andere genootschappen.



Het plotse afsterven van dezen Braven Vader grijpt ons zeer diep aan. Maar nooit is men verrast door de dood als men leeft in staat van Heilig makende genade en als men zich tijdens zijn leven Diegene tot Vriend gemaakt heet die ons eens zal oordelen.

We kunnen vermoeden wat het woord van Jezus zal zijn tot dezen deugdzaam en ijverigen echtgenoot, die gans zijn leven gewroet en geslaafd heeft om een heerlijk gezin op te brengen en gelukkig te maken.. "Kom dan, mijn goede Vriend, Gij zijt Mij trouw gebleven—Neem bezit van het Erfdeel dat IK u heb weggelegd.—Gij hebt God gezocht—God zal ook uw Loon zijn! Het was geen verloren moeite... al uw vele zorgen voor uw echtgenote en kinderen, neen! Het was geen te zware werk, al wat God u opdroeg en wat Gij zo plichtsgetrouw hebt vervuld. Mijn grote Apostel Paulus heeft over de hemel geschreven: "Geen oog heeft gezien; geen oor ooit gehoord; en nooit zelfs kon één hart gissen op deze wereld wat GOD HEEFT WEGGELEGD VOOR HEN DIE HEM BEMINNEN en hun levensopdracht edelmoedig volbrachten.."

Bemide Echtgenote, nu ben ik in den hemel de vader van onze kinderen. Van daar uit werk ik met u voor dubbel. Troost u in uw Heilig Geloof en ge zult ondervinden hoe Jezus aanwezig zal zijn bij U en onze steun zal worden.

Duurbare Kinderen, mocht Gij van mij onthouden: Dat niets mij te veel was voor u en naar mijn voorbeeld:—in dezen tijd van zelfgenoszaamheid—u zelf met hart en ziel geven voor het geluk van de anderen.

Dierbare kleinkinderen, Broeder, Bloedverwanten en Vrienden, laten we mekaar blijvend beminnen. Men zegt wel: "uit het oog verdwenen is ook vergeten uit het hart..". In de hemelis dat zeker Geen waar! Ik zal uw voorspreker zijn bij de Goede God!

Ik dank u allen zeer oprecht voor uw genegenheid tijdens ons verblijf op aarde voor al wat ge deed en nog zult doen voor mij... en ik zal voor u de onuitsprekelijke geade vragen met O. Lieve Vrouwen, aan Jezus: Dat we eens voor eeuwig mekaar mogen weerzien!

Ik verwacht u ALLEN!



De familiën DE BLEEKER, LISON,
VAN DER LINDEN en DE PREZ;

Danken U van harte voor
de blijken van oprechte
deelneming door U betoond.

Uitg. A. Van Der Stichelen, Koster, Elst