

« God, gij zijt de rust na het zwoegen,  
het leven na de dood ».

†

Zalig aandenken aan  
Mejuffrouw

**Gerarda DE BLEEKER**

geboren te Elst op 28 september 1905  
en overleden in het Algemeen Ziekenhuis  
St.-Elisabeth te Zottegem op 12 juni 1990,  
gesterkt door de HH. Sakramenten  
der zieken.

---

Een gelovig mens neemt nooit afscheid  
van het leven, wel van de tijd.  
Er blijft ons slechts de Heer te danken  
omdat Hij alle dingen goed doet en alles  
ten goede leidt.

Gerarda was zoals de sterke vrouw uit  
de Schrift: « het is nog nacht als ze  
opstaat... zij omgordt haar lenden met  
kracht... zij opent haar mond en spreekt  
wijsheid en van haar tong komt pië-  
teit ». (Spreuken 31)

Na lange jaren van hard werk kon zij  
genieten van een welverdiende rustpe-  
riode in « 't Neerhof ».

Beminde familieleden en vrienden, blijft  
één. Hebt elkaar lief. Bidt voor mij.

H. Hart van Jezus, wij vertrouwen op U.

De families De Bleeker - Lison,

danken U voor uw gebeden en  
kristelijke deelneming.

---

Rouwleiding bvba « RAOUL », Brakel  
Druk. Devleeschouwer en zonen, Brakel