

**„Gelukkig zijn ze allen
die hemelwaarts genood
of in Vaders handen vallen
en leven, spijs de dood“.**

(Guido Gezelle).

†

ZALIG AANDENKEN AAN

Mejuffrouw

IRMA DE BLEEKER

geboren te Elst op 1 december 1906 en godvruchtig overleden in de Sint-Franciscuskliniek te Brakel-Opbrakel op 4 november 1979, voorzien van de Hf. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen. Ze was lid van de bond van de gepensioneerden.

Als een doffe donderslag klonk het onheilspellend nieuws: „Irma deed een ongelukkige val“ die spijs alle middelen de dood voor gevolg had.

Voor een gelovige is sterven een intrede in God zelf een tweede geboorte buiten de grenzen van de tijd. Als een diep gelovige vrouw van huis uit was ze elke week goed op tijd in de kerk; zij leefde en werkte zo graag in huis en ook op 't hof: de dieren en vruchten was haar goed leven. Zou God, onze Vader, die mede zorgt voor de duiven op het dak en de vruchten op het veld, een bezorgd mens minder nauw aan het hart liggen? Als de wijze vrouw die het komen en gaan van mensen en dingen regelde zullen velen haar blijven gedenken als de opgewekte helpster, trouw tot in de overgang van dood naar nieuw leven.

Wij bidden, dat de Heer haar moge vergelden volgens zijn gerechtigheid en belonen naar haar goede werken. Mogen de engelen en onze gebeden haar binnenleiden in het Paradijs.

Mijn teergeliefde Broers en Zusters, zonder enig afscheidswoord heb ik U verlaten. Weest gerust, onze liefde van hierboven sterft niet. Moge uw wekelijkse gang naar de kerk en uw blijvende eensgezindheid de overgankelijke onderpanden zijn van een blij weerzien over kruisen en beproevingen heen. De Heer sterke U.

Geliefde familieleden, vrienden, geburen en medisch verplegend personeel, ik dank U ook om uw genegenheid en zorg. God leidt alles ten goede voor die Hem blijven liefhebben.

H. Jozef, patroon van de goede dood, bid voor ons!

—

De Families

DE BLEEKER en LISON

danken U

voor uw blijken

van medeleven in de rouw.

drukkerij de bleeckere-de cubber, oud.