



GEDENK IN UW GEBED

DE ZIEL VAN

**de Heer Jozef DE BLEEKER**

ECHTGENOOT VAN

**Mevrouw Anna CRÉTEUR,**

geboren te St. Maria-Horebeke op 21 december 1901

en godvruchtig overleden te Oudenaarde op 12 mei 1971,

gesterkt door het H. Oliesel.

---

Oudenaarde, drukk. Bevernaege-Derycke

Wij danken U Heer God voor de Echtgenoot en Vader die ons zo nabij en dierbaar was. Wij danken U voor alle liefde die hij ons heeft gebracht en bidden U dat er niets van dit schone leven verloren zou gaan. Dat alles wat hem Heilig was geëerbiedigd moge worden door de mensen die na hem komen en dat zijn levens-optimisme en zijn werklust tot ons zouden blijven spreken nu hij gestorven is. Wij bidden U dat hij, levend bij U, zijn gezin nabij moge blijven in hun hart en in hun geweten en dat wij omwille van zijn dood nog dieper met elkaar verbonden zouden zijn; mogen wij in die saamhorigheid en vrede de belofte erkennen dat Gij ons in den dood getrouw zijt.

R. I. P.

---

De Families

DE BLEEKER en CRÉTEUR,

*danken voor Uwe genegenheid  
en gebed.*