

*Wij moeten de weg gaan tot de avond
om te weten of de dag
goed is geweest
(Ward Bruyninckx)*



In de vrede van de Heer is van ons heengegaan

DE HEER

Karel-Lodewijk DE BLEEKER

Hij werd geboren te Sint-Maria-Horebeke
op 21 april 1905
en overleed te Ronse op 29 augustus 1993
na de ziekenzalving te hebben ontvangen.



Na langzaam te schrijden langs de paden van het leven
ontstijgt je nu ons vlakke bestaan.
Met het besef dat je tocht je veel heeft gegeven
en dat we in herinnering je nooit laten gaan.

Met die broze rand van je geheugen
zwaar door hersenschimmen omkneld,
je toch nog blijven verheugen.
Jouw laatste hoofdstrijd was er één zonder geweld.

Wouter

Wanneer je droevig bent,
kijk dan diep in je hart
en je zult zien dat je weent
om wat je vreugde heeft gebracht.

(Kahlil Gibran)

zijn echtgenote :
Idalie Ghys,

zijn kinderen :
Norbert en Myriam, Pascal en Nadine, Xavier en
Frida, Geneviève (†),

zijn kleinkinderen en achterkleinkinderen :
Christiaan, Lutgart en Lins, Geertrui, Wouter en Veerle,
Dirk, Annick, Wendy, Kevin (†) en Isabel, Muriël,
Veronique en Liesbeth,

*denken U van harte voor de blijken van
geegenheid en vinden bemoediging
in uw gelovig meeleven.*

Een namis zal opgedragen worden in de parochiekerk
van Sint-Denijs-Boekel op zaterdag 25 september
1993 om 19 uur.