

Herinner mij
maar niet in sombere dagen.
Herinner mij in stralende zon
hoe ik was, toen ik alles nog kon.



Dit weze een vroom aandenken aan

MEJUFFROUW

Madeleine DE BLEEKER

Geboren te Elst op 14 december 1908
en godvruchtig overleden in het Home
" 't Neerhof " te Elst op 12 januari 2001,
gesterkt door het Sacrament
van de ziekenzalving.

De families DE BLEEKER - LISON
danken U voor uw medeleven en gebed.

"Tante Madeleine" was heel haar leven een werker. Ze hield niet op. "Als ik niet gewerkt heb, placht ze te zeggen, kan ik niet slapen!"

Ze was een sterke vrouw, iemand met een sterk en een eigen persoonlijk karakter. Hard voor zichzelf, eiste ze ook veel van een ander.

Ze werkte eerst als verpleegster in de kliniek te Aalst, en later in Halle, waar zij mede instond voor de verpleging aan huis: dagelijks op de fiets, van patient tot patient. Ze had immers een robuuste gezondheid.

Ze had ook geen schrik om met haar handen te werken: hout kappen en zagen, de hof omspitten, helpen op het veld. Maar aan alles komt een einde. Haar laatste paar jaren bracht ze door in het " Neerhof " te Elst.

Madeleine was op een leeftijd gekomen, 92 jaar, die slechts voor weinigen is weggelegd. De één vertrekt wat vroeger dan de ander, maar het eindpunt is steeds de dood. Haar geloof liet haar echter verder kijken, over die pijnlijke grens heen, naar een eeuwig wederzien.

De Heer neme haar op in zijn vrede.

Namis op zondag 25 februari 2001 om 10.30 uur
in de parochiekerk Sint-Apollonia te Elst.