



"Weest bereidt, want de Heer komt,
wanneer gij het niet verwacht..."

Waakt en bidt voor het heil van

DE HEER

Albert DE BLOCK

echtgenoot van Mevrouw
Elza DE KEYZER

Geboren te Oombergen op 7 april 1924
en met gelovige aanvaarding thuis gestorven
te Balegem op 25 augustus 1999,
begeleid door de H. Ziekenzalving
en het Gebed van de Kerk.

Factagechef NMBS O/R
Vereerd met de burgerlijke medaille 1^e klas.
Vereerd met het burgerlijk kruis 2^e klas.
Lid Davidsfonds Oosterzele.
Lid Fanfare Sint-Martinus.
Lid KBG Balegem.

Zo dikwijls heeft Albert in de hoogmis met de vele parochianen herhaald na het Onze Vader: "Wij wachten hoopvol op de Komst en de Wederkomst van de Heer".

Wachten op het juiste tijdstip van de trein was zijn taak. Wachten op de Komst van de Heer deed hij als diep-gelovig christenmens. "Hij heeft zijn strijd gestreden; de wedloop voleind, nu wacht hem het loon bij de Heer."

Heer, wij treuren om dit heengaan. Verdiep ons geloof en versterk onze hoop op de heerlijke toekomst, die ons wacht bij Christus de Heer.

De dood is niet het laatste, maar het begin van een nieuw leven bij God.

Dank aan allen voor uw medeleven, bezoeken en steun in het dragen van mijn lijden. Blijf aan mij denken; ook ik zal voor u een waardige voor spreker zijn bij God.

Maria van blijvende Bijstand, spreek voor ons ten beste.

Om uw oprechte deelneming danken U:

Elza DE KEYZER,
Patrick en Marleen
DE BLOCK-VAN LANDEGHEM,
Bea DE BLOCK,
De kleinkinderen,
De families DE BLOCK, DE KEYZER,
ROUCKHOUT en TEMMERMAN

uitg. van boxstael, balegem, uitv. wiris, zottegem.