

"Gelukkig die de Heer vrezen en de weg
zijner geboden bewandelen" (Ps. 29.)



In dankbaar gebed blijven we indachtig

MEJUFFROUW

Maria DE BLEEKER

Geboren te Elst op 10 maart 1910
en godvruchtig overleden in het A.Z.
Sint-Elisabeth te Zottegem op 23 juni 1999,
gesterkt door het Sacrament
van de ziekenzalving.

De families

DE BLEEKER - LISON
danken u voor uw medeleven en gebed.

Namis op zaterdag 31 juli 1999 om 18 uur in de
parochiekerk Sint-Apollonia te Brakel-Elst.

Van kindsbeen af kende Maria de weg naar God. Ze
bad gaarne, ze bad veel. 't Gebed werd dan ook de
grondtoon van haar leven. Voor haar is het een troost-
volle waarheid, dat de dood een overgang is tot een
ander leven en het begin der eeuwigheid, waar men
maait wat men in dit leven zaaide en de vruchten
van zijn daden oogst; "als men wel geleefd heeft, is
het zoet te sterven."

Eenvoudig, rechtschapen en godvrezend was de dier-
bare overledene, een diepgodsdienstige vrouw.
Bewust heeft zij afscheid genomen van het aardse.
Het was voor haar nog enkel wachten tot Gods wil
geschiede.

Danken we God om haar eenvoudig, schoon en zo
verdienstelijk leven. Nu Maria niet meer bij ons is
willen wij bidden tot de Heer, moge Hij haar deel-
achtig maken aan het eeuwig leven.
Steeds heeft zij op God haar vertrouwen gesteld.

Beste familie, zusters, neven en nichten, heb dank
voor uw genegenheid en attenties. Bidt voor mij en
weest trouw, blijft standvastig in uw geloof, volgt
mijn voorbeeld na van eer, deugd en gebed, opdat
God ons eens allen mogen samenbrengen hierboven.

Dierbare geburen en vrienden, ik verlaat u voor een
beter leven. Van daar zal ik de Heer voor u bidden.
Vergeet mij ook niet in uw dagelijks gebed.
Aan allen uit het Home "t Neerhof", ik was er kont-
ent en gelukkig, dank voor alles.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.
O. L. Vrouw, troosteres van de beproefden, bid
voor ons.

Rouwl. Fun. & Druk. B.V.B.A. RAOUL, Brakel.