

VROOM AANDENKEN AAN

†

MEVROUW

**Marie - Sidonie
DE BLEEKER**

**Echtgenote van wijlen De Heer
Cyril DE SUTTER**

Geboren te St.-Goriks-Oudenhove op 6 september 1895 en godvruchtig in de Heer ontslapen te Zottegem in de Dr. Goffaertskliniek op 24 september 1974.

Gesterkt met de H.H. Sakramenten der Zieken en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Vrouwengilde en de Bond der Gepensioneerden.

Lid van godvruchtige genootschappen.

In het boek der spreuken vindt men als het ware het portret van onze dierbare overledene : « Een flinke vrouw ! Men vindt haar niet licht. Haar waarde is hoger dan die van juwelen ! Haar man kon vast op haar bouwen ».

Zij is vrijgevig voor de arme ; voor haar gezin hoeft ze de kou niet te vrezen... Zij is met kracht en voornaamheid bekleed en kende geen angst voor de komende dag.

Haar mond is vol wijsheid, een vriendelijke wenk ligt op haar tong. Zo gaat ze de gangen na van haar gezin, niet in ledigheid eet ze haar brood. Haar kinderen prijzen haar gelukkig. Een vrouw die Jahweh vreest, blijft geëerd ».

Het was inderdaad uit haar diep geloof en het onverwachtbaar Godsvertrouwen dat zij de kracht putte de zware taak en de vele beproevingen van haar moeder-zijn te dragen. zonder ook maar ééns aan haar veilige geborgenheid in God te twijfelen.

Daarom ook hebben wij die troost : nu is zij voorgoed bij Hem geborgen.

Beste kinderen en mijn vele vrienden, hebt dank voor alles wat mij heeft gesterkt voor elk woord vriendschap dat ik heb gehoord. Vergeet mij niet in uw gebeden maar ook niet 't beeld van mij dat gij in uw herinneringen mee zult dragen. Ik van mijn kant zal bij Onze Lieve Heer uw voorspraak zijn. Mijn Jezus barmhartigheid.

De Families :

DE BLEEKER, PIETERS, DE SUTTER en
SEEUWS,

**danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming in hun rouw.**

Druk. J. De Clercq, St.-Maria-Oudenhove