

O blomken pas zo schoon ontloken,
en in de knop reeds doodgedrukt.



VROOM AANDENKEN AAN

Mejuffrouw

PAULA DE BLEEKER

dochter van wijlen

Oscar en Maria FOUBERT

geboren te Elst, de 1 maart 1929 en godvruchtig overleden in St. Vincentiuskliniek te Gent, de 11 april 1958, gesterkt door de HH. Sacramenten en de Pauselijke zegen.

Zij was lid van de Eucharistische Kruistocht, van de Congregatie van O. L. Vrouw. van het parochiaal Meisjeszangkoor en gewezen leidster van de Boerinnenjeugdbond.

Ik wilde zo graag leven, o Heer, maar Gij hebt mij beproefd gelijk het goud door het vuur... en de zon is voor mij ondergegaan terwijl het nog dag was... Doch, dat niet mijn wil, maar de uwe geschiede.

Zoals de bladeren van de bomen vallen in de Herfst zoals een orkaan de graanvelden plat strijkt en de bloemen uit de grond ruikt, zo is Paula uit het leven gerukt door een geheimzinnige hand. Maar kan men de grote Jager van reine zielen beletten de prooi waarop Hij met voorkeur doet, te ontrukken aan een sterke familieband? Menselijke liefde moet wijken voor de alles opeisende liefdehonger van God.

Paula had een dapper, edel hart en een rijke geest. Vol kommer en zorg nam ze de leiding waar van de boerinnenjeugd op de parochie en vervulde haar taak met nauwkeurigheid en moed zolang haar lichamelijke krachten dit vermochten.

Door haar warme ziel verwierf ze de achting en genegenheid van haar jeugdige gezellinnen en van allen die haar hebben gekend. Ze zullen het levend beeld van haar in hun zielen dragen en wat gevoeld wordt aan droefheid en pijn zal altijd blijven kranen als een tuil van groen en bloemen rond haar nagedachtenis.

Door een wrede kwaal getroffen in de Lente van haar leven putte ze sterkte in haar geloof om de zware beproeving te kunnen dragen. Thans is haar strijd gestreden en haar levensoffer volbracht, met Christus verenigd in het lijden zal ze ook deze hebben in Zijn zegepraal.

Lieve Moeder, ween niet om mij. Ik dank U om uw bezorgdheid, want niets hebt ge onverlet gelaten om mijn leven te redden. Ik heb geslapen in de donkere armen van de nacht maar ben ontwaakt in de stralende glorie van het paradijs, waar ik samen met Vader op U wacht.

Beminde zusters, broeder, schoonbroeder en familie, in uw oog blinkt een traanen uw hart beeft van smart om mijn vroegtijdig heengaan, maar richt uw ogen ten hemel, dat zal U troosten, beurt moeder op door uw onderlinge genegenheid.

Beste Augusta en Clara, heb dank voor uw vriendschap waaraan ik zo'n nood had in donkere dagen en die ge me zo mild hebt geschonken.

Al mijn vrienden, vaartwel, weest mijn ziel in-dachtig in uw gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb vertrouwen in U! (300 d. afl.)
Zoet Hart van Maria, wees mijn toevlucht.

(100 d. afl.)



Zeer getroffen door uw blijken van diep kristelijk medevoelen, bieden U hiervoor hun welgemeende dank,

De familiën DE BLEEKER-FOUBERT.

Uitg. Van Nedervelde, Dorp, Elst.