



HERINNERING AAN  
DE HEER

Eduardus Franciscus DE BLOCK

Echtgenoot van Mevrouw Odile Sorgeloos

Geboren te Denderhoutem op 26 november  
1915 en onverwachts overleden te Kerkskén  
op 20 juli 1996.  
Gezalfd met het H. Oliesel "In extremis."

Wanneer ik eens moet sterven  
blijf dan heel dicht bij mij.  
Als ik doodsangst moet lijden,  
o, wees mij dan nabij.  
Als het mij het allerbangste  
om het hart zal zijn,  
bevrijd mij van mijn angsten  
door uw eigen angst en pijn.

(Koraal Mattheus Passie, J.S.B.)

De families: DE BLOCK, SORGeloos,  
PARIDAENS en DE BOLLE  
danken u voor uw medeleven.

Kerkskén, 27 juli 1996.

---

Begraf. en grafzerken Luc Bael Denderhoutem Tel. 054/33.36.83  
Drukcenter Denderhoutem Tel. 054/32.64.74