



Blijvend aandenken aan

DE HEER

Franciscus DE BLOCK

Geboren te Overboelare op 25 juni 1925 en
overleden te Geraardsbergen op 6 mei 1994.

De Families :

DE BLOCK,
VERDONCK,
VANDERLINDEN en
TINEL

danken U voor de blijken van
deelneming in hun rouw.

In de dageraad
Van een mooie zomerdag
Hebt gij met fluwelen hand
De laatste bloem gestreeld.

Treur niet om mijn sterven
Want ik leef
Ik schenk u een roos van vreugde
Die ik plukte in Gods tuin.

Wij danken u
Om de aangename dagen
Die wij samen mochten delen
Gij bracht vrede
Gij zijt vrede.

Hebt elkander lief
Vergeet deze woorden niet
Draag ze voor altijd
Als bloemen op uw lippen.