

Als aandenken aan

De Heer

## **Georges DE BLOCK**

Echtgenoot van Mevrouw

## **Adrienne GOOSSENS**

Geboren te Stekene op 7 maart 1926  
en onverwacht overleden te St. Niklaas  
Stadskliniek maandag 12 maart 1984.

Gezalfd met het H. Oliesel in extremis  
Pastoraal Animator bij het  
Legervicariaat van de Krijgsmacht.

Adjudant op rust.

Bestuurslid van K.O.O.G. - Milac -

K.V.G. - B.G.J.G. -

A.C.V. - C.V.P. -

en C.M. Ziekenzorg

Lid van verscheidene andere  
verenigingen.

Een brede glimlach, 'n durvend woord,  
ik zal er zijn want dat moet gebeuren,  
dat is noodzakelijk. En er is nog zoveel  
te doen.

Een thuis om voor te zorgen, vreugde  
en lijden delen met moeder en de kin-  
deren, maar ook een rusteloos hart,  
dat vanuit die veilige haven, steeds  
blijvend zoekt Gods droom met de

mensen een stukje waar te maken.

Christus thuis laten zijn in de kazerne  
in dagelijkse zorg voor K.O.O.G. en  
Milac.

Christus boodschap van liefde waar  
maken in gehandicapenzorg en zoveel  
andere verenigingen.

Georges, een mens op aarde in deze  
wereldtijd.

Hij heeft het leven bemind, dapper de  
strijd gestreden, de mensen niet  
verlaten, trouw aan Gods woord.

In kortsluiting en tegenkanting was  
verzoening de weg voor een nieuw  
begin.

En zo te leven tot de dood, zonder  
vragen, voor hem een nieuwe werke-  
lijkheid heeft geopend en hem voor-  
goed thuis heeft gebracht bij God.

Anders maar blijvend is bij ons, ve-  
renigd in dat dagelijks gebed. Want  
dit is onze zekerheid: God laat zijn  
kinderen nooit in de steek.

Voor uw oprechte blijken van meelevens  
danken u de families DE BLOCK,  
GOOSSENS, CAPPAERT en FERKET.

begraven. u. schelfhout, druk van hoye