

Ik weet dat mijn Verlosser leeft en dat ik op de laatste dag verrijzen zal.

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Albert, Jozef DE BLOOS

echtgenoot van Mevrouw Maria VAN MELLO.

Lid van de Kerkraad,

Lid van de Bond van het H. Hart.

Oud-Strijder 1940-1945. - Bestuurslid van de Muziekmaatschappij «De Verenigde Vrienden».

Geboren te Zarlardinghe op 16 oktober 1909 en er godvruchtig in de Heer ontslapen op 9 mei 1965, gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen «in articulo mortis».

Deze duurzame overledene was er nog een van die zeldzame mensen, die dierf uitkomen voor wat hij is : Kristenmens. Gans zijn leven, dat aan lijden en miseries goed gevuld was, heeft hij als "Eerlijk man,, vervuld. Geacht door de mensen is hij stil, zoals hij geleefd heeft, tot de Heer gegaan. "Kom nu, getrouwe, en treed binnen in de vreugde van de Heer.

Ons leven hier op aarde wordt ons verleend als proeftijd tot ons onvergankelijk leven hierna en daarom kan allerhande kwelling en last van beproeving en ziekte op ons drukken. Eerst op een zalig afsterven kan het eeuwige van altijd dured geluk volgen.

Dierbare echtgenote, kinderen, kleinkinderen en bloedverwanten, troost U in onze scheiding : hebt dank voor uw niets ontziende moeite en genegenheid Ik kan U niet genoeg danken Blijft ook voor elkaar diezelfde genegenheid behouden en laat ons in gebed en offer samen blijven.

Onze Lieve Vrouw, troosteres der bedrukten, bid voor ons.



De families

DE BLOOS,
VAN MELLO,
VAN DEN BOSSCHE,
DE BOE,

zijn zeer erkentelijk voor uw bliken
van kristelijke deelneming en danken
U.

A. Opdecam, Everbeek