

De rechtvaardigen zullen leven in alle eeuwigheid ; hun
loon is bij den Heer, Boek der spreuken .5.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

MATHILDE DE BLOOS

weduwe van Mijnheer

VICTOR D'HAENENS

geboren te Everbeek, den 16 Juni 1877 en er
overleden den 8 September 1946.

Versterkt door al de HH. Sacramenten der stervenden



De geest des geloofs bezielde haar en geleidde haar in al
haar werken; zij wist dat de rechtvaardige leeft door
het geloof. Rom. 1.

Als een goede moeder heeft zij altijd haar kinderen tot het
goede aangespoord, gansch vervuld zijnde van godsvrucht
en wijsheid . . . O Geëerde moeder, uw naam zal altijd in
ons geheugen geprent blijven. Mach. ; Ps. 44

Hoe klein, hoe nictig toch is de mensch tegenover de
eeuwigheid ! Gelukkig dan is hij die de ware grootheid
zoekt bij God ; hij kan wel onvoorzien sterven, maar toch
niet onvoorbereid. H. Anselm.

Bemide kinderen en kleinkinderen: haastig ben ik aan
uw liefde ontrukkt ; doch troost u en bedroeft u niet ; wel-
dra zien wij elkander wær ; ik zal u in den hemel be-
minnen gelijk ik u op aarde bemind heb.

Genadige Jezus, geef haar de eeuwige rust.

7 j. en 7 q.

Drukkerij Depessemier Everbeek.

De familiën DE BLOOS, D'HAENENS,

danken Ued. van harte voor de blijken van kris-
telijke deelneming, hun betoond bij het alsterven van
hun teergeliefde moeder, schoon-moeder groot-moeder
en Bloedverwante

Mathilde DE BLOOS