

†

Dankbaar gedenken wij De Heer

Willy DE BLOOS

weduwnaar van **Mevrouw
Jacqueline DE KONINCK**

geboren te Zarlardinge op 26 februari 1936
en thuis onverwachts overleden
op 9 juli 2008.

*Lid van de Kerkfabriek Sint-Marie
van Everbeek-Beneden.*

Franky en Carla DE BLOOS-FOSTIER,
zijn kinderen;

Joris DE BLOOS,
Iris DE BLOOS, *zijn kleinkinderen;*

De families DE BLOOS-VAN MELLO en
DE KONINCK-DE POOTER

danken u voor de bliken van medeleven.

Namis in de parochiekerk Sint-Marie te
Everbeek-Beneden op zondag 24 augustus
2008 om 10.30 uur.

Uitvaartverzorging Geert - Brakel.

Liefste Peter,

De avond is zo stil zonder jou. We missen je stem, je zachte hand. Wij missen je zwijgen en je spreken. Jij was onze liefste Peter, onze dagen en ons weken!

Plotseling hebben wij jou moeten laten gaan, en wij hadden jou nog zo veel te vertellen...

Telkens was jij voor ons, een groot voorbeeld. Wij keken op naar jou!

Telkens waren we in onze kindertijd blij dat we in jouw aanwezigheid mochten vertoeven. Vele zondagen speelden we samen gezelschapsspelen en leerde je ons wat echte liefde was. Dat zijn woorden en momenten dat je als kind nooit zal vergeten. En zeker niet de woorden die je tegen ons zei wanneer we iets goeds hadden gedaan: 'Hebt dat goed gedaan, Pere!'

Je hebt ons kort na Meter verlaten en dat brengt wel een hele stilte met zich mee.

Jij was een mens met een groot hart en je familie kwam altijd op de eerste plaats. Wij, als kleinkinderen kunnen daar alleen maar een groot voorbeeld aan nemen. De mooiste en diepste herinneringen houden we diep in ons binnenste vast. En weest gerust, dat zijn er veel!

Wij zeggen het jou nog even graag...

Wij zien jou graag!

Slaapzacht, Peter....

Joris en Iris