

Gelukkig zij die de Heer vrezen en Zijn wegen be-  
wandelen.

†  
**BID VOOR DE ZIEL**

van

**Meijuffer Celina DE BO,**

dochter van wijlen

**Charles en Francisca Vermeersch,**

geboren te Mater, de 27 Mei 1874 en aldaar godvruch-  
tig overleden, de 23 November 1950.

*versterkt door de laatste HH. Sacramenten.*

Lid van de Congregatie van O. L. Vrouw,

Bond v. h. H. Hart en Confrerie v. d. H. Amelberga.

Stil en teruggetrokken heeft ze geleefd in de tegen-  
woordigheid van God.

Zalig de zuiveren van hart want ze zullen God zien.  
Dit was haar laatste betrachtting : gans zuiver de eeu-  
wigheid in te gaan ; Zalig die hongeren naar de hei-  
ligheid want ze zullen door Hem verzadigd worden.

Moge de Heer die de mens kent haar belonen om  
haar gelbdsleven, om haar eenvoudig en godvruchtig  
leven.

**Dierbare Broeders en Bloedverwanten,** dat is  
's mensen levenslot : lijden... God heeft mij tot Zich  
geroepen nog eerder dan ik en gij gemeend hadden....  
Buigt uw hoofd en hart voor de wijze en rechtvaar-  
dige God.

**Bemide Familieleden en Vrienden,** vaartwel, doch  
wilt mij indachtig wezen in uw gebeden.

*Zoet Hart van Jezus, wees mijne liefde. (300 d. afl.)*

*Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. (300 d. afl.)*

R. I. P.

Ename — Em. Vander Stuyft-Taverniers

De Kinderen en Kleinkinderen van wijlen Mijnheer en Mevrouw Charles-Louis

GOETHALS-DE BO :

Mijnheer Emiel DE BO, kinderen en kleinkinderen :

Mijnheer en Mevrouw Leo BROODCOORENS-GYSELINCK, weduwnaar in 1<sup>ste</sup>

huwelijk van Mevrouw Camilla DE BO :

Mevrouw Achiel DE BO-DE RIJVER :

Mijnheer en Mevrouw Omer DE BO-GYSELINCK.

haar broeders, schoonbroeders, schoonzusters, neven en nieken :  
De families DE BO en VERMERSCH.

Diepgevoelig aan uw blijken van christelijke deelname,  
betuigen wij U onzen innigsten dank.