

*"Je bent niet dood, de Heer heeft je geroepen  
bij hem te wonen in Zijn glanzend huis.  
Je hoeft geen rust en vrede meer te zoeken  
je hebt ze nu - want je bent veilig thuis.  
Je bent niet dood, maar wij zullen je missen."*



Tot vroom aandenken aan

MEVROUW

**Julia DE BO**

weduwe van Georges VAN WELDEN

geboren te Nukerke op 29 mei 1907  
en godvruchtig overleden in het  
O.-L.-Vrouwziekenhuis te Oudenaarde  
op 26 februari 1994,  
gesterkt door de H. Sacramenten.

*Lid van K.V.L.V.*

*Lid van de Bond der Gepensioneerden, Etikhove*

"Moeder, je hebt een schoon en gevuld leven gehad.  
Je staat niet met ledige handen voor God.  
Op je boerderij bracht je je leven door.  
Nooit was je klaar:  
mens, land en dier vroegen voortdurend je aandacht.  
Je handen, gekloofd door arbeid,  
streelden zacht en mild alles wat je liefhad.

Om je niet te vergeten,  
kunnen we je gelaatstrekken bewaren op een foto,  
maar dit zal zelfs niet nodig zijn  
om je levendig in herinnering te houden.  
Wij zullen je beeld in ons hart bewaren;  
je warme opgewekte glimlach, je eenvoud  
en je wijze en milde blik."

"Mijn kinderen,  
dank omdat gij mensen geworden zijt naar mijn wens,  
dank voor zulke attentievolle wederliefde.  
Beste familie en vrienden, dank,  
het was goed samen te zijn...!  
Onze verbondenheid blijft in de Heer bestaan."

Germain VAN WELDEN,  
Aline VAN WELDEN,  
Jeannine VAN WELDEN, *haar kinderen;*  
De families DE BO-VAN COPPENOLLE en  
VAN WELDEN-DE ROUCK  
*danken voor de blijken van deelneming  
in rouw en gebeden*

Namis op zondag 20 maart 1994 om 10 uur.



---

Drukk. Botteldoorn - Maarkedal  
Begravenissen D'Hondt-Oudenaarde