

Mijne kinderen, vergeet de lessen uwer moeder niet.
Spr. 18.

†

BID VOOR DE ZIEL VAN
Mevrouw
MARIA-ROSALIA DE BO
weduwe van Mijnheer
JOZEF DERNICOURT

geboren te Oprakel, de 12 Februari 1874
en godvruchtig overleden te
St. Maria-Oudenhove, de 31 December 1952, versterkt
door de genademiddelen van Onze Moeder de H. Kerk.

Van jongs af heeft zij de wijsheid gezocht, den rechten weg bewandeld. In al haar wegen was zij den Heer indachtig, en de Heer heeft al haar voetstappen geleid; zij heeft de kloekmoedigheid als erekleed aangetrokken. God dienende dag en nacht door haar gebeden, heeft zij niettemin de wegen van haar huis nagezien en haar kinderen in de vreze Gods opgevoed; ook eerden zij haar en nadden haar gelukkig want zij was een moeder die verdiende altijd in het geheugen te blijven.

Kostbaar in het aanschijn van God is de dood der heiligen; kostbaar als het einde van den arbeid, als het begin der volmaaktste heiligheid. (H. Bernardus)

Duurbare kinderen en kleinkinderen, in een hogen en gezegenden ouderdom verlaat ik deze aarde; doch mijne liefde voor u sterft niet; in de hemel zal ik u beminnen zoals ik u op aarde heb liefgehad.

Vergeet mij niet in uw gebeden en in het Hoogheilig Sacrificie van de Mis.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.

De vier akten. 300 d. afl.
12 j. afl.

.....
Vandendriessche, opv. Paul DeVleeschauer, Nederbrakel.

De kinderen en kleinkinderen van wijlen Jozef DERNICOURT-DE BO ;
De familiën DE BO, DERNICOURT, COSYNS en DE LEPELEER,

Bedanken voor de blijken van deelneming
in de smartvolle rouw die hen tref.