

*We hadden het geluk om 52 jaren samen te genieten,
dit maakt het afscheid des te moeilijker.*

*Bedankt voor de mooie tijd, ons mooi gezin ...
(Ghislaine)*

Dankbare herinnering aan



De Heer

Remi DE BO

echtgenoot van Mevrouw

Ghislaine DE SMET

*geboren te Etikhove op 3 december 1920 en
thuis godvruchtig overleden op 19 juni 2003,
gesterkt door de ziekenzalving.*

Oudstrijder in de oorlog 1940-1945

Lid Gepensioneerden Openbare Dienst, gewest Oudenaarde

Zijn echtgenote, kinderen,
klein- & achterkleinkinderen, alsook
de families De Bo, Bruwaeyts, De Smet, Van Audenhove
danken U oprecht voor uw medeleven en uw gebed.

*Namis op zondag 13 juli 2003 om 10.30 uur
in de kerk te Ename.*

Je stond altijd voor ons klaar met je helpende hand en je gulle lach.
Dank je wel.

Je kinderen.

Bompa, bedankt om mijn jeugd jaren zoveel mooier te maken. Nu
rest alleen nog de herinnering.

Christophe.

Dag Peter, mijn voorbeeld. Ik zal je missen, maar ik hou me sterk
aan de dingen die we steeds samen deden. Jouw lach blijft voor
altijd bij mij. Dank je wel Peter, mijn pepe.

Thierry.

Dag liefste pepe, ik zal je heel erg missen, je was mijn beste vriend
en dank je voor de mooie dingen die we samen hadden. Ik zal je
nooit vergeten.

Bart.

Pepe, na een aantal jaren dat ik je niet gezien heb door om-
standigheden, ben ik blij dat ik toch nog afscheid heb kunnen
nemen, ik zal je missen.

Tania.

Dag bompa, liefste Peter, je was een echte levensgenieter met een
groot hart en een warme lach die ik nooit zal vergeten. Bedankt
voor de mooie jaren samen.

Caroline.

Pepe, je was zo een lieve man, en zo goed. Ik zal je heel erg
missen.

Katia.

Pepe, je bent mijn beste vriend. Ik zal je missen, maar weet dat als
ik je nodig heb, je er altijd voor mij zal zijn.

Stijn.

Liefste pepe, ik zal je mooie blozende wanggetjes nooit vergeten. Ik
zal je heel hard missen, ook de vakanties aan zee.

Katrien.

Waar is pepe nu ? Is hij aan zee ? Is hij nog in de kliniek ? Is hij bij
de dokter ? Waar is hij ?

Alec.

Pepe, ik heb je niet veel kunnen vertellen. Ik heb je mijn mooiste
glimlach gegeven en afscheid genomen met : "dadada, pepe".

Nina.



Begr. D'HONDT, Oudenaarde, 055 / 31.11.33.