

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS.

† TOT ZALIG AANDENKEN VAN †

Mevrouw Zoë De Bo

Echtgenoot van de Heer HENRI REGAERT

geboren te Etikhove, de 31 juli 1889, en in de Heer ontslapen te Zottegem, de 8 oktober 1957, gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder de H. Kerk

De duurzame afgestorvene was een brave en godvrezende moeder, vrouw van groot geloof met edel en rechtschapen hart, steeds aanvaarde zij met volle onderwerping alles wat de Heer haar overzond en bewaarde in het hart den vrede des Heren en de vrouwelijke omgang met haar Goddelijken meester. Neig, o Heer, uw oor naar onze gebeden, waardoor wij uw barmhartigheid ootmoedig afsmeken: dat Gij de ziel van uw dienaressen aan welke Gij bevolen hebt ult deze wereld te scheiden, in het verblijf van Vrede en Licht zoudt stellen en haar deelgenote wilt maken van uwe Heiligen, Missaal.

Bemide echtgenoot, samen hebben wij in dit leven blijde en droeve dagen meegemaakt, tot de dood ons nu scheidde, doch weest niet ontroostbaar, bij de Heer wacht ons een blij terugzien. Ik dank U voor al uw goede zorgen.

Vaartwel bemide kinderen en kleinkinderen, blijft elkander trouw steunen in uw verder leven - Hebt dank voor uw goede zorgen en blijft mij indachtig in uw gebeden

Familieleden en vrienden, gedenkt mij in uw gebeden en zondagmissen.

Mijn Jezus barmhartigheid

300 d. afl.

Drukk. SCHAUTTEET-DE SPIEGELEER, Welzijnstr. Zottegem



Mr. Henri REGAERT

Mr. en Mevr. Albert REGAERT-VAN DER LINDEN en kinderen.

Mr. en Mevr. Albert HELLEPUTTE - REGAERT en kinderen.

Mejuffer Cecile REGAERT.

De familiën DE BO, REGAERT, SLOTS en ROOS.

DANKEN U,

voor de oprechte blijken van kristelijke deelneming in hun rouw