



Dankbaar aandenken aan

DE HEER

Adelin DE BOCK

echtgenoot van Mevrouw
Germaine VANDERKERKEN

geboren te Ronse op 22 maart 1916
en godvruchtig overleden te Oudenaarde
op 17 december 1996,
gesterkt door de laatste H. Sacramenten.

Liefste Bompa,

Steeds stond op jouw gezicht een lach te lezen, maar helaas het mocht niet blijven duren. Toch hield je je sterk, en probeerde je het leed te overwinnen. Ondanks de moed die je had ben je van ons heengegaan naar een rustige plaats waar alles goed is. We hopen, Bompa, dat alles nu beter is want niemand verdient de pijn die jij moest doorstaan. We zullen je missen, maar zeker nooit vergeten.

Je kleinkinderen.
Tes petits-enfants.

Sterven is een beetje afscheid nemen van alles wat ons dierbaar is. Sterven is aan God zijn stuk afgeven. Maar ... we beloven jou, we zorgen voor mama zoals jij steeds deed tijdens je leven. Je was voor ons een goede vader.

Je kinderen.

Germaine VANDERKERKEN, *zijn echtgenote;*

Philippe en Gratieanne STOCKMAN-DE BOCK,
Els en Danny, Ans, Stijn,

Hubert DE BOCK,

Ghislain en Yvette DE BOCK-CRETEUR,
Sophie, Nicolas, Benoît,
zijn kinderen en kleinkinderen;

De families DE BOCK, VAN WAMBEKE en DEVOS,

danken U voor uw gebed en medeleven.

Rouwleiding Devos. Ronse.