



Vroom aandenken aan
Mevrouw

Alice DE BOCK

weduwe van de Heer

Remi TONNEAU

Lid van de K.B.G. ST-ANTONIUS

geboren te Maarke-Kerkem op 18 maart 1920
en godvruchtig overleden te Ronse op 25 mei 1992,
gesterkt door de laatste H. Sakramenten der Zieken.

—

De afgelegde afstand was niet bijzonder lang
maar er waren bergen moeilijkheden te verwerken
onder de grijze wolken van zorg en kommer. Zou
het leven van Alice niet zo mogen afgebeeld
worden? Het uiterlijk echter is façade; wat er
achter steekt bevat het voornaamste. Alice was
iemand die niet opviel omwille van haar eenvoud.
Zij was een vrouw die trouw bleef aan haar
opdracht en iemand die zich opofferde in het
bijzonder voor haar zoon Jean-Paul. Over zo
iemand zou de profeet Isaias zeker zeggen: «Zo
een vrouw weten we nooit genoeg te waarderen»
en St-Paulus zou er aan toevoegen: «En als de
mens als zulk een respect heeft, hoeveel te meer
zal God er dan hebben!»

We zijn dankbaar voor wat Alice uitgestraald
heeft. Achter haar tender uiterlijk stak een gouden
hart en voor God is het dit wat telt. Moge Hij haar
nu ook verlenen wat zij verhoopte: «Geborgenheid
in onbeperkte liefde, los van alle pijnen en zorgen.»

Dierbare Jean-Paul, hou je recht, wees flink en
dankbaar tegenover de mensen die je zullen
bijstaan.

Dierbare familie en vrienden, onze verbondenheid
reikt verder dan ruimte en tijd. Mag ik u al mijn dank
maar ook mijn zorgen toevertrouwen? Vertrouwend
op uw goedheid reken ik op uw steun en zeg je
geen vaarwel maar tot ziens.

De Heer Jean-Paul De Bock, haar zoon,

De Heer Leon Tonneau-Wandels,

haar schoonbroer,

De families De Bock-Tonneau en

De Schamphelleire,

*danken voor de blijken
van oprecht medevoelen.*

Rouwleiding Aelvoet, Ronse