



In hoopvol uitzien naar de wederkomst van de Heer, zijn wij in gebed verenigd bij het afscheid van Mevrouw

ALICE DE BOCK

Zij begon haar levenszending op 12 augustus 1906 te Zulzeke, stichtte een kristen huisgezin met de Heer

GASTON ROSSELLE

die aan haar genegenheid al te vroeg onttrokken werd.

Na een moedig en ijverig leven, in toewijding en eerbied voor haar bureu en de parochiegemeenschap, is zij, getroffen door ziekte, maar gesterkt door haar geloof, en in eenheid met de Heer in de Eucharistie, door Zijn genade, ingegaan in Zijn Heerlijkheid, op 17 april 1972 te Ronse.



Eerwaarde Heer Hedwig ROSSELLE, en de families DE BOCK, VANDENABEELE, ROSSELLE en VANBUTSELE

danken U oprecht om uw gebed en medeleven.

God, mijn God, ik zoek naar U.
Al wat ik ben is dorst naar U.
Mijn lichaam is een land zonder water,
uitgeput van verlangen naar U.

Naar U strek ik mijn handen uit,
ik roep uw Naam, Gij zijt mijn God,
mijn dagelijks brood, mijn overvloed.
Ik raak over U nooit uitgedacht.

Nachten lang lig ik wakker, voor U.
Wakend en dromend denk ik aan U.
Altijd nog hebt Gij mij geholpen,
in uw nabijheid ben ik gelukkig.
Gij hebt mij op uw rug gebonden,
met beide handen houdt Gij mij vast.

Ps. 63

Begravenisonderneming Firma Aelvoet - Ronse