

Heer Jezus, kom en hoor onze bede !

†

GEDENK IN UW GEBEDEN

## Anna DE BOCK

**echtgenote van Jozef VAN DER DONCKT**

geboren te Sint-Denijs-Boekel op 21 februari 1903 en - wonende te Sint-Blasius-Boekel - ontslapen in de Heer in het ziekenhuis te Oprakel op 16 december 1985.

Gesterkt door de sacramenten.

Lid van de H. Hartbond, van de Confrerie van de H. Blasius en van de Voorplanting van het Geloof.

Lid van de katholieke landelijke Vrouwen-gilde en van de kristen Bond der Gepensioneerden.

In de adventtijd zien we verlangend uit naar de komst van de Heer met kerstdag. Onze dierbare overledene bracht deze adventtijd door in de totale verwachting op de ontmoeting met de Heer Die haar tien dagen vóór het kerstfeest bij Zich riep. Ongetwijfeld werd ze verwelkomd met de woorden : "Kom, trouwe dienaar, neem bezit van het rijk dat u is voorbereid., (Evangelie) omdat zij altijd als een goed christenmens en als een dienaar van de Heer heeft geleefd.

Anna was een van die oudere mensen uit onze parochie die er aan hield, spijs haar ouderdom, mee te leven met het parochiaal leven. Enkele jaren al ging het zo goed niet meer om ook naar de zondagsmis te komen. Een reden temeer om thuis haar gebed te verzorgen en om bij bijzondere gelegenheden haar parochiekerk op te zoe-

ken wat voor haar dan telkens een blijde gebeurtenis was.

Vele jaren mocht ze, spijs haar ziekte van enkele jaren geleden en buiten alle verwachting in, nog samenwonen en samenleven met haar man op de "Herrethoeve,, waar ze sinds haar huwelijk woonde en waar ze samen lief en leed tot op hoge ouderdom mochten delen. Nevens de rouw om haar heengaan danken we de Heer daarvoor.

Dierbare echtgenoot, nu blijft gij alleen over op het ouderlijk hof. Heb dank voor uw liefdevolle zorgen. Moge de Heer uw sterkte en steun zijn.

Dierbare kinderen en kleinkind, u dank ik eveneens om uw blijken van liefde en om uw hulpzame genegenheid. Moge uw vader en grootvader nog vele jaren van uw steun en genegenheid genieten.

Dierbare broer, schoonbroer en schoonzusters, verwanten, vrienden en medeleden van de K.V.L.V. en van de K.B.G., hebt dank om uw medeleven en gebeden.

Aan allen vaarwel en tot weerziens in het hemels vaderhuis.

---

Jozef VAN DER DONCKT, kinderen en kleinkind, danken U om uw medeleven en gebeden.

---

Begraaf.-Funerarium De Pauw - Zwalm  
Tel. (055) 49 90 12