



DANKBAAR AANDENKEN AAN
MEVROUW

ANNA, LEONA DE BOCK

weduwe van

CAMIEL DE STAERCKE

geboren te Nederbrakel op 5 september 1898 en overleden in het ziekenhuis "Zusters van Barmhartigheid" te Ronse op 23 november 1992, gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

God, die liefde zijt en de mens het vermogen gegeven hebt ons ook te kunnen beminnen, gedenk deze dierbare overledene moeder, die in liefde heeft geleefd voor U, voor haar gezin en voor allen die haar dierbaar waren.

Zij was schoon in haar dienstbaarheid en in haar bescheidenheid. Haar leven was gekenmerkt door noeste arbeid, vroom gebed en geduldig aanvaarden van lijden en beproeving.

Moeder heeft de diepe wonden aangevoeld bij het verlies van haar echtgenote en enkele harer zielsgeliefde kinderen en kleinkind, doch steeds vond zij kracht en moed in haar geloof om verder te gaan.

Moeder was steeds de gevierde gast in de jonge gezinnen harer kinderen waar zij wonderwel overweg kon met de nieuwe generatie en allen groot en klein hielden van haar. Zeuren kende zij niet, zij was optimistisch en eigen ongemakken moeffelde zij weg en toonde slechts haar vriendelijk gelaat.

Heer, wij danken U dat Gij ons zo'n lieve moeder geschonken hebt en dat zij zo lang onder ons heeft mogen leven, want zij straalde goedheid en liefde uit en was nog dagelijks bekommerd om ons. Toch voelen wij ons diep geslagen.

Dank, beste kinderen voor uw liefde en zorgen. Dank, goede familieleden en vrienden, voor elk spontaan gebaar van troost.

Moge haar en ons vertrouwd gebed haar begeleiden bij de Heer.

O.-L.-Vrouw, brengt deze vrouw en moeder, die zo dikwijls Uw gebed gebeden heeft tot bij Onze Vader in de hemel.

**De families DE BOCK, DE STAERCKE,
DE PESSEMIER en ROMEYNS,**

danken U voor uw kristelijke blijken van medevoelen en voor uw gebed.

Rouwleiding Am. Marroyen - Brakel
Drukk, L. De Ruyver - Brakel