

Ten paradijze geleiden hem de Engelen.



**TOT VROOM AANDENKEN AAN**

de Heer

**ANTOON DE BOCK**

zoon van wijlen

**Marien en Sofie DE PESSEMIER,**

geboren te Nederbrakel op 14 januari 1891

en godvruchtig overleden te

Sint-Agatha-Berchem op 17 oktober 1973,

voorzien van de HH. Sakramenten der zieken

en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Confrerie van de H. Barbara.

Na een lang leven is deze man bij God beland. Het leven is een weg van zoeken en onrustig zijn tot men eindelijk rust in God. Voor hem is dit zeker waar geweest.

De laatste jaren van zijn leven heeft hij zich in zijn ziekte verbonden met de lijdende Christus, door het ontvangen van de sakramenten van biecht en communie.

Het bezoek van de priester met het Allerheiligste bij hem thuis was voor hem telkens een moment van groot geluk. Dit geluk zal nu tot zijn toppunt komen nu hij zal leven bij God van aanschijn tot aanschijn.

Dierbare familieleden, ik dank U voor de genegenheid welke U mij in mijn leven

hebt betoond, en U vooral, mijn zuster Leona, voor de barmhartigheid en het geduld waarmede gij mij vele jaren hebt opgepast. Moge God U allen lonen en zegenen.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

De families BOCK-DE PESSEMIER,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer, Brakel