

O Kruis, mijn enige hoop,
gegroet in deze lijdenstijd;
vermeerder bij de vromen de genadeschat,
en wis de zondenschuld der zondaars uit.
(Hymne van Passiezondag.)

† BID VOOR DE ZIEL VAN †

Mevrouw

Elodie DE BOCK

echtgenote van Mijnheer
Victor DE LANGE

geboren te Zegelsem, de 28 Mei 1875 en er godvruchtig
overleden, de 25 Maart 1953,
gesterkt door de HH. Sakramenten der stervenden.
Erelid van de Vrouwenbond van het H. Hart.

Het lijkt wel een gunst te mogen sterven in de maand Maart, wanneer men steeds de H. Jozef als de Patroon van de goede dood heeft aangeroepen. Het lijkt wel een bijzondere gunst te mogen sterven bovendien op een Mariafeest - het feest van de Boodschap aan Maria - en dit vooral wanneer men samen met Maria, en in vereniging met de lijdende Kristus, in deze Passietijd, het offer van zijn leven, het offer van zijn pijnen en lijden in de ziekte heeft gebracht voor de bekering van de zondaars. Hoe zoet is het dan te sterven, als men, na een voorbeeldig leven, en, na een heilzame ziekte, met overtuiging kan zeggen: « ik ga naar de Hemel » en zeker kan zijn dat de dood verlossing brengt voor u zelf en voor andere.

Een deugdzaam leven wordt steeds bekroond met een zalige dood. Zij was voorbeeldig in gans haar leven: een engel van goedheid, geduld en liefde; zij was voorbeeldig in haar ziekte en in haar sterven.

« Wij sloten haar ogen, en in 't diepste van ons hart welde een grenzeloze smart op, die zich in een bittere tranenvloed ging uitstorten. Maar dan, o Heer, herdachten wij uw grote liefde tot U, alsook haar bezorgdheid en tederheid tot ons, en het viel ons zoet over haar te wenen en voor haar te bidden. »

(De H. Aug. over de dood v. zijn moeder.)

H. Jozef, patroon der stervenden, bid voor ons.
Jezus, Maria, Jozef. (7 j. afl.)
De 4 akten. (12 j. afl.)

Mijnheer Victor DE LANGE, kinderen en kleinkinderen;
De familiën DE BOCK, DE LANGE, BACON en DE RUYVER,

Bedanken voor de blijken van deelneming
in de smartvolle rouw die hen trefte.

J. Van Der Donckt, Koster, Zegelsem