

*Omdat het leven mooi was
samen met jou.
Is het leven moeilijk zonder jou.
Omdat jij moedig en hoopvol was
wil ik het ook zijn, samen met de kinderen.*

†

Aandenken aan de Heer

Eugeen DE BOCK

**echtgenoot van
Mevrouw Denise DE MOOR**

Geboren te Asper op 1 februari 1934 en
onverwacht overleden in het Sint-
Elisabethziekenhuis te Zottegem op 15
december 1991, gezalfd met de H. Olie in
extremis.

Denise DE MOOR *zijn echtgenote;*

(+) Danny DE BOCK,

Ronny en Nina DE BOCK-DE WOLF,

Rudi DE BOCK,

Rita DE BOCK en verloofde Joost DE SMET,

zijn kinderen;

De families DE BOCK-DE MOOR-DE BUYS-
SERIE en VANDRIESSCHE danken u voor
de blijken van deelneming.

Wij voelen ons zo dankbaar lieve echtge-
noot en vader, die ons zo lief hebt ge-
had.

Plotseling zijt gij uit ons midden wegge-
rukt.

Toch danken wij God, alsook de Heilige
Rita in wie gij zo veel vertrouwen stelde.

Lieve vrouw, brave kinderen, ik ben bij uw
broertje Danny en zal er voor u bidden
want ik weet dat jullie het voor mij ook
zullen doen. Ik weet dat jullie veel verdriet
zullen hebben, maar bid tot God en de
Heilige Rita; het zal u sterken.

Draag zorg voor uw moeder, die zoveel
voor mij gedaan heeft, gelijk je voor me
allen gedaan hebt. Ik dank ook mijn
familieleden en trouwe vrienden. Ik heb u
moeten verlaten op 't onverwachts zonder
afscheid te nemen. Ooit zien wij elkaar
terug.

Namis:

Zaterdag 11 januari 1992 om 18.30 u. te
Zottegem.