

De Heer is verrezen! Alleluia!



AANDENKEN AAN

DE HEER

Gerard DE BOCK

weduwnaar van Marie Aimée BROWAEYS

geboren te Zegelsem op 7 april 1903
en godvruchtig overleden in het
rusthuis Sint-Ursmarus te Zegelsem
op 7 april 1996,
gesterkt door het sakrament van de
ziekenzalving.

De families :

**DE BOCK - VAN DEN ABEELE
BROWAEYS - HOEBEKE**
danken U voor uw gebed en
medeleven.

Namis op zaterdag 4 mei 1996 om 9.30 uur
in de kapel van het rusthuis te Zegelsem.

Rouwl. & Drukw. B.V.B.A. RAOUL, Brakel

Op de parochie waar hij geboren werd is onze
dierbare overledene ook gestorven: op zijn
geboortedag, 93 jaar later.

Gerard heeft altijd gehouden van zijn geboor-
tedorp waaraan hij de beste herinneringen
heeft bewaard en waar hij nog enkele vrien-
den had. Het grootste gedeelte van zijn le-
ven heeft hij echter doorgebracht te Sint-
Maria-Horebeke waar hij vele vrienden had -
en niet het minst - daaronder ook de toen-
malige onderpastoor, die nu ook de laatste
jaren ook één van zijn dichtste geburen ge-
worden was.

Hij was een overtuigde christen mens die
ronduit voor zijn overtuiging uitkwam, lid van
de christelijke organisaties waaronder ook de
K.B.G. met zijn kaartersclub waar hij uitblonk
door zijn kaartertalenten.

Regelmatig kwam Gerard ook, zolang hij kon,
naar zijn parochiekerk alhoewel hij er niet zo
dichtbij woonde.

Na jaren van zware mijnarbeid leefde hij ook
nog vele jaren voor zijn gezin: voor zijn vrouw
en voor zijn dochter die nu ook beseft hoe-
veel hij van haar hield. Hoe dikwijls vroeg die
goede man in het rusthuis ook niet naar zijn
overleden vrouw Aimée, tot zelfs een paar
dagen vóór zijn dood waar hij rustig en ver-
langend naar uitkeek. Totdat de ontmoeting
met zijn Heer en Meester plaats had op het
feest van Diens verrijzenis: Pasen.

Dank u, zusters, verzorgend en verplegend
personeel.

Dank u, mijn dierbare dochter Julia voor uw
zorgen en bezoeken.

Dank u, familieleden, vrienden, vroegere ge-
buren en medeleden van de K.B.G.

H.Maria, Koningin des hemels, bid voor ons!