

Hoe ondoorgroendelijk zijn uw plannen, hoe onnaspeurlijk uw wegen, Heer! (Rom. XI, 33)



†

Blijft biddend en met dank denken aan
DE HEER

**Gui, Etienne, Remi
DE BOCK**

echtgenoot van Mevrouw
Georgine PLAETENS,

geboren te Elsele op 13 januari 1941 en godvuchtig overleden te Brakel op 3 maart 1985, gezalfd met het H. Oliesel « in extremis ».

Papa, zo onverwacht zijt gij van ons weggegaan. Het is alsof een stuk uit ons hart werd weggesneden. Zonder afscheid te nemen zijt gij ons ontnomen. Wij kunnen u niet missen, omdat wij zo van u houden.

Gij deed ons leven : voor mama waart gij liefste steun en houvast ; voor ons, uw kinderen, de trots van ons jong zijn, de plannenmaker en de bouwer die ons van de toekomst en van het leven dromen leerde ; voor de allerkleinsten de lieve, allerliefste Parain en oom ; voor de ganse familie de raadsman en helper bij elke karwei, de spil bij elk gastvrij en vreugdevol samenzijn.

Gij deed ons leven... gaarne leven... in lief en leed voeldet en juichtet gij met ons mee. Uw vele vrienden en werkmakkers die uw vrienden waren zullen u missen ; met een stil verwijt : waarom het toch zo vroeg moest zijn.

Heer van alle leven, God van liefde, het kàn toch niet dat alles wat Gij zo met ons hebt opgebouwd in liefde en vriendschap zou verloren gaan !

Laat ons in ons verdriet toch niet alleen, laat ons nu meer dan ooit ervaren dat papa en wij in U geborgen zijn ; dat Gij die onze Goede Vader zijt, ons langs vele mensen gevoelen laat, hoe papa ons verder nog door U meer dan ooit nabij zal zijn.

Voor uw blijken van innig meeleven in hun rouw danken U :

de families DE BOCK, PLAETENS,
DUMONT, DE VOS.

Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel
Begravenissen « Raoul », Marktplein, Brakel