

†

Vroom en dankbaar aandenken aan

DE HEER

**Herman DE BOCK**

echtgenoot van Mevrouw Georgette ROELANDT

geboren te Nederbrakel op 31 januari 1914 en  
godvruchtig overleden te Ronse op 1 april 1991,  
gezalfd met het H. Oliesel « in extremis ».

" Als een dief in de nacht " zo kan de dood komen,  
voorzegde Christus en het plotse heengaan van  
Herman heeft deze waarheid nog eens onderlijnd.  
Het heengaan van iemand die ons dierbaar was is  
steeds pijnlijk, maar als het dan zo plots gebeurt,  
komt de slag nog harder aan. Wij hebben zelfs  
moeite om de realiteit te aanvaarden.  
Zijn heengaan zal een leemte laten ; wij zullen hem  
missen, maar wij geloven vast dat hij van bij de  
Heer zijn naastbestaanden zal blijven volgen en  
steunen.

Dierbare echtgenote, wij kregen de tijd niet echt  
afscheid te nemen. Wij hadden nog zoveel kunnen  
meemaken. Wij kennen elkaars gevoelens en wij  
weten dat de Heer, die Liefde is ons alles in genade  
schonk, ons nu ook over de dood heen met elkaar

verbonden houdt. Neem thans mijn taak over en  
houdt mijn herinnering levendig in de familiekring.  
Geliefde kinderen en kleinkind, uw geluk was mijn  
enige zorg en iedere blijde gebeurtenis was voor mij  
een echte vreugde. Ik dank U voor de genegenheid  
die gij mij betoond hebt en ik hoop dat ge moeder  
met evenveel toewijding zult bijstaan.  
Beste familieleden en vrienden, van harte dank voor  
uw sympathie en uw vriendschap. Laten wij steeds  
verenigd blijven in het gebed.  
Barmhartige God, schenk hem uw eeuwige vrede !

Georgette ROELANDT,                      zijn echtgenote;

Willy en Regine WAUTERS-DE BOCK,  
Claudine DE BOCK,  
Rosaline DE BOCK,                      zijn kinderen;

Olivier WAUTERS,                      zijn petekind;

De families DE BOCK-DE MESURE en  
ROELANDT-PRAET,

**danken U voor de bliken van  
deelneming en gebed.**

---

Rouwdienst DEVOS - Ronse.