

*Ik ben gelukkig.
Ik geloof dat ik altijd geleefd heb
in eenvoud van hart en waarheid.*

(Guido Gezelle)



Vroom en dankbaar gedenken wij

De heer

Honoré DE BOCK

*geboren te Oudenaarde op 15 januari 1909
en er godvruchtig overleden
op 27 maart 1997,
gesterkt door de Heilige Sakramenten.*

Namis op vrijdag 18 april 1997 om 18.30 uur
in de St.-Jozefskerk te Oudenaarde.

De families DE BOCK - LITAR
danken U voor uw blijken van
christelijke deelneming en voor uw gebed.

Eenvoudige mensen maken meestal geen
grote geschiedenis.

Wel zijn ze groot in de vele kleine dagdage-
lijkse dingen.

Zulke mensen zijn deugddoende mensen
binnen de kring van familie en vrienden.

Zo iemand was Honoré.

Vroeger kenden we hem als een stille werker
in een textielbedrijf, als een goede supporter
in de Oudenaardse voetbalwereld.

We kenden hem als een man die graag
tussen de mensen was en van het leven hield.

De laatste jaren was hij aangewezen op de
zorg van familie en verplegenden.

Vrij onverwacht is hij gestorven op "Witte
Donderdag".

In deze Paastijd is hij een nieuw leven inge-
gegaan.

