



Dankbare herinnering aan

Mevrouw

**Jeannine DE BOCK**

**echtgenote van de Heer Jean DE LANGE**

geboren te Melden op 8 augustus 1943  
en godvruchtig overleden te Ronse  
op 5 augustus 2002, gesterkt door  
de laatste H. Sacramenten.

---

Jean DE LANGE, *haar echtgenoot;*  
Raymond † en Marie DE LANGE-BOUSSON,  
*haar schoonmoeder;*

De families  
DE BOCK-CAUS en DE LANGE-BOUSSON,

**danken U voor uw gebed  
en uw blijken van medeleven.**

Waarom moest jij zo vechten  
voor iets wat jij niet hebt verdiend  
Waarom moest die ziekte jou pakken  
een mens dat het niet verdient  
Waarom na al dat vechten  
toch het bericht het is weer mis  
Waarom moet jij lijden  
een mens die het niet verdient  
Al ben je nog zo ziek  
ons verlaten wil je niet  
Je wilt alles proberen  
om nog even bij ons te zijn  
Maar lieve schat, als het echt niet meer gaat  
laat het vechten dan maar gaan  
We willen niet dat je moet lijden  
dat heb je niet verdiend  
Zoek dan de rust die je nodig hebt  
in ons hart blijf je bestaan

---

Namis in de parochiekerk St.-Pieters te  
Ronse op zaterdag 7 september 2002 om  
18.30 uur.

---

Uitvaartverzorging Devos. Ronse.

