

*Zij leefde steeds in de vrees des Heren en is in
Gods liefde gestorven*

†

Gelief met ons te bidden opdat de Heer
het eeuwig geluk zou schenken aan

MEJUFFER

MARIA - ELISA DE BOCK

*geboren te Brakel op 31 januari 1894 en er god-
vruchtig en zacht in de Heer ontslapen in de
St Franciscus Kliniek op 3 januari 1977
Gesterkt door het H Sacrament der zieken en de
Pauselijke zegen*

LID VAN DE CONFRERIE VAN

'T H SACRAMENT EN DE H AMANDUS

Het leven van juffrouw Alice werd beheerst door
een diepgeworteld geloof; een heilig plichtsbesef en
een vrome levenswandel

Als dienstvaardige vrouw heeft ze gans het leven
haar beste krachten en haar volle toewijding ten
dienste gesteld van anderen. Jarenlang was zij steun
en hulp van haar hoogbejaarde moeder.

In de congregatie was ze steeds de bezielster en
vurig en voorbeeldig kind van Maria; op wie ze
steeds haar hoop heeft gesteld; wetende dat een
kind van Maria nooit verloren gaat

Vooral de parochiekerk; waar ze heenging iederen
dag om Eucharistie te vieren; was het voorwerp en
verlengstuk van haar ijver en zorgen: Niemand
weet hoeveel b'loemen ze er heeft gebracht: Zij be-
minte het huis des Heren en was er over bekom-
merd voor de heerlijkheid van dit huis:

Zij at haar brood niet in ledigheid (Spreek XXXI
27) Zij droeg elkeen vurige genegenheid toe (Petr
IV 8) Zij beoefende de naastenliefde niet enkel
met woord en tong maar met de daad en waarheid
(Joh III 18) Een vrouw die God gevreesd heeft;
blijft onder de mensen geeerd (Spreek XXX 30)
Bij God gaat voor de rechtvaardigen die van dit
leven scheiden; een groot licht en grote vreugde op
(Ps 41)

Beste verwanten en allen die mij hebt bijgestaan
hebt dank voor de bewezen diensten: Vooral mijn
nichtje; kloosterlinge die mij zo druk aan 't harte
lag en in wiens armen heb mogen sterven

A'len blijven wij met elkander inag in de Heer
Verenigd

H AMANDUS; BID VOOR ONS!

De families DE BOCK en VAN WIJMEERSCH
BEDANKEN U VOOR UW GOEDE INTENTIES

Drukkerij Gasthuys — Oudenaarde