

Neem uw kruis op en volg Jezus en gij zult binnen  
gaan in het eeuwig leven. Nav. 2, 12.

†

## BID VOOR DE ZIEL VAN

Mevrouw

# Maria Florence DE BOCK

echtgenote van Mijnheer

**Frans LISON**

geboren te St. Maria Horebeke  
de 6 december 1881 en godvruchtig overleden te Elst,  
de 26 juni 1956, bediend  
door de HH. Sacramenten en de Pauselijke Zegen.

Gij hebt mij door het vuur van het lijden beproefd,  
o mijn God, maar nu, door uw kruis hoop ik, op barm-  
hartigheid en genade.

De achtbare overledene was een diepgelovig mens  
die met oprechtheid en vrees de Heer diende en haar  
toevlucht zocht in de liefde van zijn H. Hart.

Zij was een trouwe echtgenote en een goede moe-  
der, bekommerd en bezorgd om het welzijn van haar  
huisgezin. De slepende en ongeneesbare ziekte die  
God haar overzond, heeft zij met onderwerping aan  
zijn H. Wil aanvaard, tot uitboeting van haar menselijk  
zwakheden en in de overtuiging dat lijden en offer  
de zekerste weg zijn naar het eeuwig geluk.

Beminde echtgenoot, kinderen en kleinzoon, ik  
dank U voor de genegenheid en de zorgen met dewel-  
ke gij mij hebt getroost. Nu is ons samenzijn gebro-  
ken, maar niet onze liefde. Ik zal voor U ten beste  
spreken bij de Heer. Wilt gij mijn ziel gedenken in uw  
gebeden en goede werken,

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U. 300 d. afl.  
Zoet Hart van Maria, wees mijn toevlucht. (300 d.)

Uitg. Van Nederveelde, Dorp, Elst.

Mijnheer Frans LISON,

De kinderen en kleinzoon van Frans LISON-DE BOCK;

De families DE BOCK en LISON,

zeer getroffen door uw bliken van diep christelijk medevoelen,  
bieden U hiervoor hun welgemeende dank.